

Στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδας, ένα 15χρονο παιδί αυτοκτόνησε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο της Κρήτης. Λίγες μέρες πριν, ένας άλλος νέος άνθρωπος είχε αυτοκτόνησε πέφτοντας μπροστά από έναν συρμό του μετρό. Οι καθημερινές αυτοκτονίες πλέον δεν γίνονται πολιτικό θέμα. Όπως προτού έθιμε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Διότι πλέον δεν «βολεύουν» επικοινωνιακά τους σκοπούς της αριστεράς, η οποία ως αντιπολίτευση επέμενε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη κατάρρευση προβάλλοντας ως επιχείρημα τις αυξημένες αυτοκτονίες, που πράγματι καταγράφονται τα τελευταία 4-5 χρόνια.

» Όμως στην πραγματικότητα, οι αυξημένες αυτοκτονίες, που δείχνουν υποτίθεται την τραγωδία, που όντας υφίσταται ο ελληνικός λαός, είναι 461 από το 2010 κι επειτα (και όχι 10 χιλιάδες όπως ισχυρίστηκε ο διοικητής του νοσοκομείου). Δεν είναι αμελητέος ο αριθμός αυτώς. Πλανού και πάντα, όπου υπάρχει βίαιη πτώση βιοτικού επιπέδου, μια άκρως στρεσογόνα κατάσταση, οι αυτοκτονίες αυξάνονται. Αλλά επίσης είναι προφανές ότι πουθενά



Ο λαϊκισμός που καταστρέφει

στον κόσμο μια αυτοκτονία ενός ανθρώπου που οδηγείται στην πράξη αυτή από απελπισία δεν γίνεται πολιτικό γεγονός. Εκτός κι αν η άπειρης αυτή ενέργεια υιοθετείται από συγκεκριμένες πολιτικές οργανώσεις για να πρωθίσει τους σκοπούς τους.

» Δεν είναι η πρώτη φορά που η αριστερά ανέδειξε αγωνιστές της σε ήρωες και πρότυπα. Από τον Μανώλη Γλέζο μέχρι τον Σωτήρη Πέτρουλα και τους νεκρούς του Πολιτεχνείου, η αριστερά ξέρει να αναδεικνύει πρότυπα. Αλλά ήταν πρότυπα ανθρώπων που αγωνίζονταν θετικά για να κάνουν την ιδεολογία τους, καλή ή κακή δεν έχει σημασία, πραγματικότητα. Δεν ήταν πρότυπα απελπισίας και μιζέριας, που είναι το χαρακτηριστικό της εποχής μας. Και κάποιοι προσπαθούν να το εκμεταλλευθούν. Άλλοι για να αυξήσουν τη δύναμή τους εκθετικά. Άλλοι για να κερδίσουν πρόσδικαια οφέλη. Ουδείς όμως, ούτε η αριστερά ούτε η δεξιά ούτε τα απαριωμένα πρώπων κυβερνητικά

κόμματα ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. προσφέρουν ένα όραμα και μια προσποτική δημιουργική για την κοινωνία, που βρίσκεται σε παραζάλη εξαιτίας της βίαιης κατάρρευσης του βιοτικού της επιπέδου. Με αποτέλεσμα, ο φόβος και η οργή να επικρατούν. Αλλά χωρίς πρόταση, χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς προοπτική.

» Ο απερχόμενος (σήμερα) πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Βενιζέλος σε μια ομιλία του συνέκρινε αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα με τα όσα συνέβησαν στη Γερμανία του Μεσοπολέμου κατά την περιβότη περίοδο της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, όταν ανεύθυνες ακραίες φωνές επικράτησαν οδηγώντας εντέλει στην κατάκτηση της εξουσίας από τον Αδόλφο Χίτλερ και τους Ναζί. Ο κ. Βενιζέλος δεν παρουσίασε, όμως, κάποια εμπεριστατωμένη πρόταση για το πώς η χώρα θα αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση. Αλλά επί της ουσίας, είχε κάποιο δίκιο.

Η Ελλάδα τείνει να γίνει έρμαιο ακραίων φωνών ή μάλλον λαϊκίστικών

κραυγών, είτε αυτές προέρχονται από τη δεξιά είτε από την αριστερά. Τουλάχιστον, ευτυχώς, δεν φαίνεται να υπάρχει ακόμα ένας χαρισματικός λαοπολιάνος όπως ο Αδόλφος Χίτλερ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σε μια κοινωνία που υπάρχει πιλήρης απαξίωση των θεομών και κατάρρευση του κράτους δικαίου, που το πολιτικό σύστημα αμφισβητείται έντονα, που οργανωμένες μειοψηφίες επιβάλλουν με τη βία τις απόψεις τους, που ο λαϊκισμός που εκμεταλλεύεται τον πόνο, τη δυστυχία και την απελπισία του λαού, μεσουρανούν, το μέλλον προοιωνίζεται πολύ χειρότερο από το παρόν. Ας μην ξενάγμε ότι η Ελλάδα δεν έχει αποφύγει ακόμα την καταστροφή οικονομικά. Κοινωνικά, ηθικά και πνευματικά, ανθέτως, πιστεύουμε ότι παραμένει πρόταση για το πώς η χώρα θα αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση. Αλλά επί της ουσίας, είχε κάποιο δίκιο.

«ΒΤΚ»