



Πλειοψηφικό ρεύμα ο λαϊκισμός στην Ελλάδα

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ »
papadis@pegasus.gr



Και ξαφνικά όπου γυρίσεις το κεφάλι σου βλέπεις τον λαϊκισμό. Εν μια νυκτί ξαφνικά διά μαγείας οι φωνές της λογικής, που ναι μεν δεν πκούσαν ευχάριστα, αλλά είχαν έναν στόχο και έναν προορισμό.

Κατακλυστήκαμε από φωνές που εξυψώνουν το πατριωτικό αίσθημα σε τέτοιο βαθμό που σου ρχεται να φωνάζεις... «Ζάτια το έθνος». Κάποιοι εξ αυτών μέχρι χθες μάλιστα είχαν επλέξει τον δύσκολο δρόμο, αυτόν που θα επαναφέρει την Ελλάδα στην κανονικότητα, θα μπορέσει επιτέλους να κάνει αυτό το κράτος... κράτος. Οι «αντίπαλοι» τους βέβαια δεν άλλαξαν θέσεις, παραμένουν λαϊκιστές και τάζουν λαγόγις με πετραχίλια στους πολίτες ενός κράτος που έφτασε στο «και πέντε» της πτώχευσης και της κατάρρευσης, και πλανώνται πλάνην οικτράν δοοι νομίζουν ότι το ενδεχόμενο αυτό έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.

Η κυβέρνηση προέβη σε έναν ανασχηματισμό που αν μη τι άλλο ήταν σαφωτικός. Ανεξάρτητα αν αυτοί που έφυγαν έπειτε να φύγουν ή όχι, αν ήταν αποτυχημένοι ή όχι, ένα είναι σίγουρο. Ότι πι επιλογή των προσώπων σηματοδοτεί και μία σαφή στροφή της κυβέρνησης προς αυτό που ονομάζεται μία πο light πολιτική. Προφανώς στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι τα δύσκολα είναι πίσω μας, πώς η Ελλάδα βρήκε τον δρόμο της και μπορεί πλέον να περάσει στην εποχή που ένα μέρος αυτών που περικόπηκαν στα χρόνια της κρίσης θα αρχίσει να επιστρέφεται.

Η Ελλάδα απομακρύνθηκε από το Grexit, αλλά δυστυχώς δεν πήρε διαζύγιο. Ας μην παραμυθιάζονται οι θιασώτες του λαϊκισμού (δεξιοί και αριστεροί) ότι οι Ευρωπαίοι και ειδικά οι Γερμανοί θα ανεχθούν την επιστροφή της χώρας στον παρασπισμό με τα δικά τους λεφτά

Άρχισαν, μάλιστα, τα σενάρια για οδικούς χάρτες μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Προφανώς έχει βρεθεί το «φάρμακο» για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και τη διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και άνοιξε έτοι διάπλατα ο δρόμος της μείωσης των βαρών για την πλειονότητα των Ελλήνων φορολογουμένων. Προφανώς επιστρέψαμε στην ανάπτυξη και δεν το καταλάβαμε εμείς οι κοινοί θυντοί.

Εν αλλού μεγάλο θέματος κανένας δεν τολμά να αγγίξει και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα όταν τολμίσει κάποιος και το αναφέρει είναι το ασφαλιστικό. Οι πόροι δεν αρκούν, οι μισθοί που πιλέσονται τροφοδοτούν είναι σημαντικά χαμηλότεροι από αυτούς που απαιτούνται για να στηρίξουν ακόμη και τις σημερινές μειωμένες συντάξεις. Επίσης, ο αριθμός των εργαζομένων έχει μειωθεί σημαντικά εξαιτίας της τρομα-

κτικής αύξησης της ανεργίας. Και ένα παιδί της 4ης Δημοτικού θα μπορούσε να αντιληφθεί με ευκολία αν έκανε μία πράξη με την απλά μέθοδο των τριών ότι η άσκηση δεν βγαίνει. Άρα, χρειάζεται παρέμβαση. Ποια θα είναι αυτή; Κανείς δεν ξέρει, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Και επειδή μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν, δύο είναι οι επικρατέστεροι τρόποι: ή νέα μείωση των συντάξεων στα επιπέδα που το σύστημα θα ισορροπίσει ή εξεύρεση νέων πόρων (π.χ. αποκρατικοποίσεις, θέση στην ένωση φόρων κ.α.).

Και στην άλλη όχθη του πολιτικού συστήματος ο λαϊκισμός περισσεύει. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει βηματισμό. Συνεχίζει να υπόσχεται, αλλά δεν λέει πού θα βρει τα χρήματα για να υλοποιήσει τον σχεδιασμό του. Θα βγει στις αγορές, θα κάνει αναγκαστικό εσωτερικό δανεισμό, θα υπογράψει νέα Μνημόνια; Πώς θα καλύψει το χρηματοδοτικό κόστος; Βέβαια, πικραμέλα της πάταξης της φοροδιαφυγής είναι μάλλον για μικρά και αθώα παιδιά.

Καταλήγοντας ας επομανθεί ότι η Ελλάδα απομακρύνθηκε βέβαια από το Grexit, αλλά δυστυχώς δεν πήρε διαζύγιο. Ας μην παραμυθιάζονται οι θιασώτες του λαϊκισμού (δεξιοί και αριστεροί) ότι οι Ευρωπαίοι και ειδικά οι Γερμανοί θα ανεχθούν την επιστροφή της χώρας στον παρασπισμό με τα δικά τους λεφτά.

Ας τα λάβουν όλα αυτά υπόψη τους όλοι εκείνοι που με ευκολία κάνουν τον λαϊκισμό κυρίαρχη ιδεολογία και πάλι στην Ελλάδα.