

Δεξιά ή Λαϊκή Ιδεολογική Θέση



Του Κωνσταντίνου Κιλτίδη*

Eδώ και δύο δεκαετίες εμφανίσθηκε στην πολιτική ζωή της Λαϊκής Δεξιάς. Πουθενά, σε καμία χώρα δεν υφίσταται ο όρος αυτός. Συναντάται το Λαϊκό, Δεξιός, νέα Δεξιά, το συνθετικό Κεντροδεξιά, Χριστιανοδημοκρατία, Συντριπτικός και ίσως και άλλοι παρεμφερείς προσδιορισμοί. Ο κυριότερος, αυτός που επικράτησε είναι η Δεξιά και Δεξιός.

Ο όρος προσδιορίζει, τουλάχιστον για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα εκείνη την παράταξη που οι πολίτες έχουν συναφορά εθνοκεντρική και σταξική ή διατάξική, κατά το σύνορο του πλανή, αντίθηψη ζωής.

Με σαφήν διάκριση από τον Μαρξισμό και τον Σοσιαλισμό, όπου υφίσταται διάκριση σε προλεταρίους και κεφαλαιοκράτες ή σε προνομιούχους και μη έχοντες. Αποφεύγοντας τη λεπτομερή ανάλυση θα σταθεί στην αφορμή για συτίτη τη γραφή. Με ενοχλεί και ταυτόχρονα θηλίζουμε για τα πώς κατάντησε η Δεξιά παράταξη στην Ελλάδα, η πήλεον προδομένη από υπόρετα πολιτική στις κοινωνίες.

Ιστορικά πρωτίστως, οι νικημένοι έγιναν νικητές και οι νικητές εγκήριματες. Εκκωρθήθηκαν οι φιλοσοφικές παρακαταθήκες του Ελληνισμού και η ιδεολογική κυριαρχία του μεσοπολέμου σε διεθνιστικές ή ανεθνικές κοιμοσυντήψεις με διάφορες κοινωνικές προσεγγίσεις, από Αριστερά έως ακατήνωτα Φιλεπεύθεριμού. Μαγάρισαν την ιδεολογία των φυσικών σταθερών της ανθρώπινης ζωής φοβισμένοι και δειποί και ασέλγησαν διάφοροι επιβήτορες, υποτίθεται πολιτικοί. Αποβίευτοι και ανιστόρητοι κάνουν χρήση του όρου Λαϊκή Δεξιά υπονοώντας τη Δεξιά που νοίάζεται τους φτωχούς και μη έχοντες. Ντροπή και ξεπεσμός. Για να είσαι δεξιός, αποφάσιτα είσαι λαϊκός, αλλά με σωστό περιεχόμενο.

Δεν διαιρείς ποτέ το σύνορο του πλανή. Νοιάζεσαι για την επειδύθερη δημιουργία και ανάπτωξη, με ίσες προϋποθέσεις, για κάθε πολίτη. Τα καταβέτω όμως αυτά για να μπορούμε επιτέλους να συνεννοηθούμε. Έχει χαθεί κάθε ίνος εθνικής κυριαρχίας και στοιχείων κανονικού κράτους. Η δεξιά ξαναπροδίδεται και αυτοί αμιλούν για διεύρυνση στην κυβέρνηση με φαντάσματα της... πασικής δεξιάς. Δεν αρνούμαι τη συμμετοχή σε κυβερνήσεις σωτηρίας της Πατρίδος, το αντίθετο, όχι όμως να βήσηνα σκιές ανθρώπων αντί υπερήφανων Ελλήνων, έστω δυοκιμαζομένων. Δεν αντέχεται από τους πολίτες της παράταξης να υπερασπίζεται η Αριστερά την Πατρίδα και τον πλανή της και το... ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Στην μετα-Κομμουνιστική και επίπλωση στην μετα- Φιλεπεύθερη εποχή, να επανεύρουμε τις φυσικές σταθερές και να προσδιορίσουμε ιδέες και κομισθεώρηση μακριά από δικαστικά δίπολα και διαστροφή ενοιών.

Να καθορίσουμε την νέα πολιτική για τη νέα πραγματικότητα. Εις ότι με αφορά, έχω διακρίνει όσο μπορώ συμπυκνωμένα την πολιτική μου κασμοθεωρία. Πιστεύω στην Εθνοκεντρική και Λαϊκή αντίθηψη ζωής με αναφορά εθνικής συνειδήσεως, για επειδύθερη, σε ισονομία και οισφάθεια δημιουργία.

*Ο Κώστας Κιλτίδης είναι πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής