

Αν τη πλεόραση αποτελεί καθρέφτη της ελληνικής κοινωνίας, τότε ποιτύ φοβόμαστε ότι η κοινωνία μας πάσχει από προϊούσα σχιζοφρένεια. Ανοίγοντας την πλεόραση, οι μισές εκπομπές, που αποκαλούνται ενημερωτικές (με πολλές επιφυλάξεις για την ακρίβεια της ενημέρωσης, που προσφέρουν), κατακλύζονται από ρεπορτάζ που αναδεικνύουν μια κοινωνία στην οποίαν οι πολίτες είναι τόσο φτωχοί, που δεν έχουν τη δυνατότητα καν να αγοράσουν λίγα φρούτα και λαχανικά από τη λαϊκή αγορά.

» Με αποτέλεσμα η εύπορη απορία μας είναι πώς επιβιώνει ο ελληνισμός σήμερα και δεν καταρρέουν στους δρόμους από την, πείνα οι Έλληνες. Τις υπόλοιπες ώρες, που δεν προβάλλονται οι πρωινές ενημερωτικές εκπομπές ή τα δελτία ειδήσεων, εντός κι εκτός πολλών εισαγωγικών, στην πλεόραση μαγειρεύουν. Μαγειρεύουν, χορεύουν, τραγουδούν, κουτσομπολεύουν συνέχεια, συστηματικά. Δεν υπάρχει κανάλι που να μην έχει τουλάχιστον



Η διαστροφή της πλοψίας

2-3 εκπομπές τέτοιου είδους. Και δεν μαγειρέύουν απήλως. Μαγειρέύουν ακόμα και τα παιδιά μας, ωσάν αυτό να είναι το παιδικό τους όνειρο. Αλήμονό μας! Καταφεύγουν μάλιστα σε περίτεχνες και σύνθετες γαστριμαργικές συνταγές, του τύπου «κονφί λαβράκι γαρνιρισμένο με μαρμελάδα φραγκοστάφυλου συνδυασμένου με κόλιανδρο και φινόκιο (αυτά τα δύο συστατικά, ίδιως ο κόλιανδρος, είναι εντελώς απαραίτητα για κάθε master n top chef της εποχής μας) και πασπαθισμένο με λευκή τρούφα των άλπεων μέσα σε κρούστα από χοντρό αλάτη».

» Τι είναι άραγε η Ελλάδα; Μια κοινωνία εξαθλιωμένων πολιτών που απεγνωσμένα αναζητούν μια μπουκά φαγητού για να διασκεδάσουν την τρομακική τους πείνα; Η μήπως μια κοινωνία από συθαρίτες που ασχολούνται νυχθμερόν με τη γαστριμαργικές αποθαύσεις; Η μήπως η ελληνική νεολαία αποτελείται από ανθρώ-

πους που η μαναδική τους φιλοδοξία στη ζωή είναι να γίνουν μάγειρες, τραγουδιστές, μοντέλα, χορευτές;

» Προφανώς η Ελλάδα δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Αλλά η πλεόραση, που βιώνει με το δικό της ακραίο τρόπο την κατάρρευση των διαφημιστικών εσόδων, για μία ακόμα φορά απευθύνεται στα ποταπά έντονα του φιλοθεάμονος κοινού. Με τα ρεπορτάζ περί δύθεν απόλυτης φτώχειας και πείνας, καλπιεργεί το λαϊκισμό και την οργή, αλλά και την αγωνία των πολιτών, που φυσικά δεν πεινούν στην κυριολεξία, για την επιδεινούμενη οικονομική τους κατάσταση. Με τα πολλά ριάλιτι μαγειρικής, το επίκεντρο του λαϊκισμού δεν σφέφεται στη μαγειρική και στις συνταγές, αλλά στην ίντριγκα, την υπονόμευση, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, την κακοήθεια ανάμεσα στους παίκτες, που ενθαρρύνουν άμεσα οι βαρύγδουποι κριτές, που από κορυφαίοι μάγειρες μετατρέπονται ενσυ-

νείδοτα σε ρολίστες που αναδεικύουν τα ανθρωποφαγικά ένστικτα των παικτών και κατ' επέκταση των πλεθεστών. Κι αυτό είναι ένα ακόμα βαθύ σύμπτωμα της κοινωνικής κατάρρευσης που έχει επέλθει στην πατρίδα μας. Και στην οποίαν ο ρόλος της πλεόρασης, δυστυχώς, αποδεικνύεται καταλυτικός.

» Ποιτύ φοβόμαστε ότι το πρόβλημα που ανημετωπίζει σήμερα η χώρα μας δεν είναι μόνον οικονομικό. Αν ήταν οικονομικό και μόνον, τότε ενδεχομένως να υπήρχε κάποια ελπίδα να το καταπολεμήσουμε και να βγούμε και πάλι στον αφρό. Δυστυχώς, το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, διότι έχουμε βυθιστεί στον αβαθή βάθτο της κοινωνικής κατάρρευσης, της κατάρρευσης αξιών, πιθών και ιδανικών. Και φυσικά, το δυστύχημα είναι ότι από αυτή την κατάσταση πολύ δύσκολα μπορούμε να ξεφύγουμε.

«ΒΤΚ»