

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ

Γάμος κατά φαντασίαν

ΤΟΥ Ι. Κ.
ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

“

Τι σοι μπλοκ εξουσίας είναι αυτό που δεν θα θέλει νί δεν θα μπορεί να κυβερνήσει; Κακά τα ψέματα, στις σημερινές συνθήκες «το μπλοκ εξουσίας της Κεντροαριστεράς με την Αριστερά» είναι απλώς μια σαπουνόφουσκα

”

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ διατύπωσε επισήμως μια σκέψη που ακούω από διάφορες πλευρές: χρειαζόμαστε, είπε, ένα νέο μπλοκ εξουσίας Κεντροαριστεράς και Αριστεράς.

ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ, είναι μια άποψη.

Η ΟΠΟΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣ κινείται στον αντίποδα της άποψης που οδήγησε τη ΔΗΜΑΡ στην κυβέρνηση το 2012. Και χωρίς να εξηγείται επαρκώς τι μεσολάβησε έκτοτε και άλλαξε το χρειαζόμενο.

ΜΑΖΙ ΛΟΙΠΟΝ η Κεντροαριστερά με την Αριστερά;

ΚΑΤ' ΑΡΧΗΝ, δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην Ευρώπη και όποτε επιχειρήθηκε (π.χ. στη Γαλλία επί Μιτεράν και επί Ζοσπέν...) ο ισχυρός πόλος ήταν η Κεντροαριστερά και όχι η Αριστερά.

ΑΛΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΠΙΑΤΙ ΟΧΙ; Σε όλα υπάρχει πάντα μια πρώτη φορά.

ΠΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ. Για ποια Κεντροαριστερά μιλάμε;

ΓΙ' ΑΥΤΗΝ που «θα είναι σε αντιπαράθεση με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές» διευκρινίζει ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ.

ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ. Ποιες είναι αυτές όμως; Η δημοσιονομική πειθαρχία, ας πούμε, είναι νεοφιλελεύθερη πολιτική; Οι υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στην ευρωζώνη και το Σύμφωνο Σταθερότητας; Ο έλεγχος του προϋπολογισμού; Η απελευθέρωση των αγορών και των επαγγελμάτων κατά το ευρωπαϊκό Δίκαιο; Οι ιδιωτικοποιήσεις;

ΑΝ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΑ, τότε πού οδηγεί η αντιπαράθεση στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές; Σε εγκατάλειψη του ευρωπαϊκού πεδίου; Σε κίνημα ανυπακοίς στην ευρωπαϊκή πολιτική; Σε αντάρτικο;

ΠΡΟΦΑΝΩΣ τέτοια Κεντροαριστερά ούτε υπάρχει ούτε μπορεί να υπάξει.

ΚΙ ΥΣΤΕΡΑ για ποια Αριστερά μιλάμε;

«**ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ** απαλλαγμένη από τον λαϊκισμό» διευκρινίζει και πάλι ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ.

ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ απαλλαγμένη από τον λαϊκισμό υπάρχει, διότι τότε δεν θα ήταν Αριστερά. Ακόμη περισσότερο που η έννοια της «ριζοσπαστικής Αριστεράς» είναι σχεδόν ασύμβατη με την κυβερνητική εξουσία σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία.

ΔΙΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣ ΛΕΕΙ «ΞΕΟΥΣΙΑ» εννοεί «διαχείριση». Και η Αριστερά, καλώς ή κακώς, δεν ενδιαφέρεται για διαχείριση.

ΕΙΤΕ ΕΠΕΙΔΗ δεν θέλει να λερώσει τα κέρια της είτε επειδή πολύ σωστά αντιλαμβάνεται ότι το δαχειριστικό πλαίσιο της σημερινής Ευρώπης είναι εντελώς αντίθετο με τη φυσιογνωμία και τις δοξασίες της.

ΣΥΝΕΠΩΣ, τι σοι μπλοκ εξουσίας είναι αυτό που δεν θα θέλει πίστε ότι δεν θα μπορεί να κυβερνήσει;

ΚΑΚΑΤΑ ΨΕΜΑΤΑ, στις σημερινές συνθήκες «το μπλοκ εξουσίας της Κεντροαριστεράς με την Αριστερά» είναι απλώς μια σαπουνόφουσκα.

ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ κατά φαντασίαν ανάμεσα σε έναν γαμπρό που δεν θέλει να παντρευτεί και σε μια νύφη που δεν υπάρχει.

ΑΣΦΑΛΩΣ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ της ουτοπίας είναι εγγενής στη συγκρότηση μιας αριστερής αντίληψης. Και απολύτως θεμιτή.

ΑΛΛΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ κάποιοι κανονικοί άνθρωποι πρέπει να κυβερνήσουν μια χώρα που μόλις συνέρχεται από έναν εφιάλτη.

jpretereris@dolnet.gr