

ΟΡΓΗ ΛΑΟΥ

«Λαϊκισμός» ή αλήθεια;

Τ' ακούσατε; «Πάμε σε μέτρα ανακούφισης και όχι λιτότητας». Διαβάστε κι' αυτό, πριν τις εκλογές είχαμε εξαγγελίες; «Καμία μείωση στις συντάξεις». Μετά τις εκλογές, μαθαίνουμε ότι από τον Ιούλιο, έρχονται μειώσεις στις συντάξεις που διαχρονικά θα φτάσουν το 47%. «Η Ελλάδα πρέπει ν' αλλάξει κοινωνικό πρόσωπο», υποστηρίζει υπουργός και εγγυάται κατώτατο εισόδημα 200 – 400 ευρώ. Έρχεται όμως ο πέλεκυς του ΔΝΤ και αναγγέλλει: «Οι συντάξεις και οι μισθοί είναι σε υψηλά επίπεδα, πρέπει να κοπούν». Επιβάλλει ακόμη 15.000 απολύτεις, μέσα στο 2014 και νέα σκληρά μέτρα. Έτσι εύκολα και απλά, «Αδειάζει» την παρέα των υποβρυχίων, της Siemens, της Λίστας Λαγκάρντ και της διαφθοράς. Όσο για μας που λέμε αλήθειες, που αρνούμαστε τη δικτατορία της συγκυβέρνησης, την κατρακύλα του ελληνικού λαού, μας ονομάζουν «λαϊκιστές». Δεν

είναι λαϊκισμός, η φωνή της αλήθειας, δεν είναι λαϊκισμός η υποστήριξη του απλού λαού. Αναγκαιότητα η αληθινή δημοκρατία, αναγκαιότητα η δίχως αντιτίθεμενη στο λαό αστυνομία. Επιβάλλεται να μάθει ο απλός κόσμος, την αλήθεια. Την αλήθεια των «μνημονίων» που έχουν υπογραφεί απ' όλους αυτούς τους «φιλεύσπλαχνους» και που καταδικάζουν ακόμη και τα εγγόνια μας σε βουλγαροποίηση.

Οι αδείς, όπως και οι καθαρά μνημονιακοί, μπορούν να μας ονομάζουν λαϊκιστές, αναρχικούς. Όποιος όμως θέλει να σκέφτεται και να μαθαίνει, αυτός πρέπει να καταλάβει ότι έχουμε μια κατάληψη της εξουσίας από μια μειοψηφία που προσκυνάει τα μνημόνια και τη χούντα της «Μέρκελ».

Η ιδιόμορφη κατάσταση της δυναδικής εξουσίας, δεν μπορεί να διατηρηθεί «επ' αόριστον» και αναγκαστικά θ' ανατραπεί από τα δεξιά ή από τα αριστερά.

Όσοι αρνούνται να παλέψουν τη σημερινή κυβέρνηση και τη στηρίζουν με την πολιτική της εμπιστοσύνης τους, στρώνουν το δρόμο για την κοινωνική, πολιτική, αριθμητική ισοπέδωση.

«Η γλωσσού»