

# Καλύτερα να τρέχει παρά να μιλάει

**M**άλλον ο υπουργός Παιδείας, Ανδρέας Λοβέρδος, επιθυμεί να γίνει σταυροφόρος του «αριστερού προσώπου», που επιδιώκει να αποκτήσει το ΠΑΣΟΚ. Και έχει ελπίδες να τα καταφέρει, με δεδομένη την ομήγυρη λαϊκιστών από την οποία μερίδια ψηφοφόρων έχει αποδείξει ότι έλκεται... Σε μία τέτοια ομήγυρη, ακριβώς, δείχνει να συμμετέχει και ο λαϊκιστής κ. Λοβέρδος με τις πράξεις του:

• Διατρανώνει την πανεπιστημιακή του θητεία για να ρίξει γέφυρες προς τους πρώπων συναδέλφους του πανεπιστημιακούς. Για όσους δεν το γνωρίζουν υπηρετεί στο Πάντειο, δηλαδή στο ίδιο ίδρυμα με τον προηγούμενο υπουργό, Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, και είναι –σε αναστολή καθηκόντων– αναπληρωτής καθηγητής ενός Τμήματος που έχει καταργηθεί!

• Υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει τον προϋπολογισμό του

κράτους καθώς τον έχει καταψηφίσει, την ίδια στιγμή που έχει στρογγυλοκαθίσει στον υπουργικό θώκο.

• Είναι υπουργός Παιδείας μόνο για πέντε πνέμερες και δίνει δύο συνεντεύξεις σε ΜΜΕ κάθε μέρα για να πει στους γονείς και τους μαθητές ότι δεν ξέρει τι θα κάνει με την Τράπεζα Θεμάτων, γιατί ακόμη δεν έχει ενημερωθεί επ' αυτού. Το λογικό είναι να κάνει ανακοινώσεις αφού ενημερωθεί, αλλά η γοντεία του γυαλιού είναι μεγάλη...

• Ενημέρωσε το πλατύ κοινό ότι «ο πιο δύσκολος αγώνας 10.000 μέτρων πήταν αυτός που έλαβα στήμερα μέρος στο Μαρούσι, στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ήταν και ο

τελευταίος της σεζόν με το επόμενο ραντεβού να διδεται τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Μεγάλες ανηφόρες, ζέστη και υγρασία συνέθεσαν τις συνθήκες του αγώνα και το τελικό 1.03'11'' που είναι ο ανεπίσημος χρόνος μου με αφήνει ικανοποιημένο»...

Αφού, λοιπόν, ανερυθρίαστα μπορεί να υποστηρίζει και να χαίρεται για τα παραπάνω ο κ. Λοβέρδος, δεν μοιάζει δύσκολο να γίνει μια «Πασιονάρια» της εκστρατείας του ΠΑΣΟΚ να αποκτήσει «αριστερό πρόσωπο». Άλλωστε, ποια είναι η αληθινή σημασία του «αριστερού προσώπου»; Πράσινος λαϊκισμός που εκμαύλισε συνειδήσεις επί τρεις δεκαετίες και τώρα θρηνεί επειδή οι πρώην οπαδοί του μυρίστηκαν αλ-

λαγή της νομής της εξουσίας και έχουν μετακινηθεί προ το ροζ...

Βέβαια, ο κ. Λοβέρδος μάλλον πιστεύει ότι με τον επικοινωνιακό θόρυβο που έχει συνηθίσει να παράγει σε όλα τα πόστα στα οποία βρέθηκε, θα καταφέρει και αυτή τη φορά να ξεπεράσει τις παγίδες και τις «καυτές πατάτες» του υπουργείου Παιδείας.

Προσοχή όμως! Πρόκειται για ένα υπουργείο στο οποίο είναι στραμμένα τα μάτια της ελληνικής οικογένειας, π οποία είναι διατεθειμένη να στερηθεί πολλά, αλλά όχι την εκπαίδευση των παιδιών της (ενδεικτική είναι η κατάσταση πανικού στην οποία πέφτουν σοβαροί άνθρωποι όταν τα παιδιά τους δίνουν εξετάσεις!). Και η προϊστορία έχει δείξει πως μόνο όσοι υπουργοί έχουν αντιμετωπίσει με σοβαρότητα το χαρτοφυλάκιο κατάφεραν να βγουν αλώβητοι από το κτίριο του υπουργείου Παιδείας...