

## Τρομοκράτες

Του Γιώργου Σταματόπουλου

**ΣΥΜΦΩΝΩ** (σχεδόν) πάντα με τον λόγο της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Το έχω ξαναγράψει: είναι ένας κοφτερός πολιτικός λόγος, ουσιαστικός, τολμηρός, αληθινός. Δεν κρύβεται πίσω από κλισέ ο κάτοχός του. Λέει τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη. Ξεγυμνώνει τους αντιπάλους της με στιβαρά επιχειρήματα αναγκάζοντάς τους να δείξουν πόσο ολίγιστοι πολιτικά είναι, μια και για να την αντιμετωπίσουν καταφεύγουν σε έωλα, γελοία, λαϊκιστικά λεκτικά *τερτίπια*.

Ενας Τριαντάφυλλος, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κι ένας Υψηλάντης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σχεδόν επιτέθηκαν στους δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που πήγαν να καταθέσουν στην Επιτροπή της Βουλής για τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στις ελληνικές φυλακές, υποστηρίζοντας ότι ο Σάββας Ξηρός επιβάλλεται να νοσηλευτεί κατ' οίκον, λόγω της σοβαρής αναπηρίας του (σκληρυνση κατά πλάκας, τύφλωση και πολλά ακόμη). Εξέστησαν(!) οι δύο βουλευτές μας. Υπερασπίζονται τους τρομοκράτες; Α, πα, πα. Καλά λέμε (οι άθλιοι) ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προστατεύει τους τρομοκράτες, ότι φοράει κουκούλες. Ούτε λόγος για το αναφαίρετο δικαίωμα, ακόμη και του χειρότερου εγκληματία του πλανήτη, να έχει υπεράσπιση, νομική κάλυψη και κατοχύρωση ως ανθρώπινο ον. Ασύστολος λαϊκισμός. Βρήκαν όμως τον μάστορά τους. «Σε αυτή τη χώρα -άστραψε η κυρία Κωνσταντοπούλου- η Αριστερά κουκούλες δεν φόρεσε ποτέ. Αυτά να τα πείτε σ' αυτούς με τους οποίους συμπράττετε». Μάλιστα. Γιατί, όμως, *μόνο* στους συμπράττοντες; Γιατί όχι στους εαυτούς τους τους ίδιους; Καταγγέλλουν οι δόλιοι τον ΣΥΡΙΖΑ σαν «τρομοκρατικό» κόμμα την ώρα που τα δικά τους κόμματα, που κυβερνάνε χρόνια στην Ελλάδα, είναι οι μεγαλύτεροι *τρομοκράτες* του ελληνικού λαού.

«Τη μεγαλύτερη τρομοκρατία στον απλό λαό την ασκεί αυτή η κυβέρνηση» τους απάντησε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλ' αυτοί απτόητοι στον λαϊκισμό τους, αντί να καταπιούν τη γλώσσα τους ή να πάνε σπίτι τους να ανοίξουν το μικρότερο, έστω, εγχειρίδιο δημοκρατίας: οι βέβηλοι υποκριτές, οι αλαζόνες, που βρέθηκαν εκεί που βρέθηκαν όχι λόγω του δημοκρατικού τους ήθους ή της δημοκρατικής παιδείας αλλά επειδή κοροϊδίασαν τον ελληνικό λαό, λαϊκίζοντας μετά μανίας. Αυτά τα πόνια, τα αθύρματα της πολιτικής συνείδησης. Ο Σάββας Ξηρός δικάστηκε και καταδικάστηκε για τις πράξεις του, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να βασανίζεται εσαεί: τι σόι σωφρονισμός είναι αυτός; Εκδικείται η (τρομάρα μας) δημοκρατία; Τι απύθμενη γελοιοτής είναι ετούτη;

Η Πολιτεία δεν έχει απλώς υποχρέωση να *δείχνει* ανθρώπινο πρόσωπο, οφείλει να είναι ανθρώπινη, διότι ο νόμος το επιβάλλει αλλά και το *έλεός* της.

Αλλά μάλλον είναι φιλά γραμματα αυτά για πολλούς βουλευτές των δύο συγκυβερνώτων κομμάτων, αυτών που έχουν κατατρομοκρατήσει τους περισσότερους Έλληνες. Μιλάμε για βουλευτές - φερέφωνα χωρίς καμία προσωπικότητα.

*gstamatopoulos@efsyn.gr*