

Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να μη θέλει τον Γιάννη Στουρνάρα δι-οικητή της κεντρικής τράπεζας, αλλά, αν εξαιρέσουμε τα εθνικοπατριωτικά, σίγουρα δεν θα είχε κανένα πρόβλημα με τον νέο υπουργό Εσωτερικών, Αργύρη Ντινόπουλο. Κι αυτό, γιατί η λαϊκή Δεξιά—που έχει πλέον την κυριαρχία στο υπουργικό συμβούλιο—δεν διαφέρει πολύ στην οικονομική της θέωση από την Αριστερά. Και οι δύο θέλουν το μεγάλο κράτος και τσακώνονται διότι καθένας θέλει το δικό του μεγάλο κράτος. Και οι δύο θέλουν διαρκείς και ασφυκτικές παρεμβάσεις στην αγορά· απλώς ο ένας ισχυρίζεται ότι το κάνει για το καλό του έθνους κι ο άλλος για το καλό του λαού. Και οι δύο ασκούν την καταστροφική τέχνη του λαϊκισμού· ο ένας στο όνομα της πατρίδας, θρησκείας, οικογένειας και ο άλλος στο όνομα του σοσιαλισμού.

Ο δημοσιογράφος Αργύρης

του, θα τον δει να πρωταγωνιστεί στις μικρές μελανές κελίδες της πρόσφατης ιστορίας μας. Θα τον δει το 1996 να φωτογραφίζεται ως δημοσιογράφος με υψωμένη την ελληνική σημαία στα Ίμια, εκείνη που άλλαξαν οι συνάδελφοί του της «Χουριέτ» με τουρκική και η κρίση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα να διακινδυνεύσουμε έναν ανώφελο όσο και καταστροφικό ελληνοτουρκικό πόλεμο. Θα τον δει (ως δήμαρχο, πλέον) πάνω στις μπουλντόζες, να εμποδίζει την κατασκευή ενός υποσταθμού της ΔΕΗ, αναγκαίο τότε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα τον δει σε πολλά τηλεοπτικά πάνελ να ουρλιάζει άλλοτε κατά των «προδοτών του Μνημονίου» και άλλοτε κατά των «προδοτών οι οποίοι είναι κατά του Μνημονίου». Θα τον ακούσει στα τηλεοπτικά πάνελ να προσβάλλει με προσωπικές ανοίκειες επιθέσεις τους συνομιλητές του. Είναι ένα γνήσιο τέκνο της κίτρινης ελληνικής τηλεόρασης, που βρήκε το εύφορο



Η λαϊκιστική Δεξιά

Ο ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΟ ΤΕΚΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Ντινόπουλος επιβραβεύτηκε από τον Αντώνη Σαμαρά με τη θέση του υπουργού Εσωτερικών, διότι όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε η επιτομή του επικίνδυνου ελληνικού λαϊκισμού, δημοσιογραφικού και πολιτικού. Αν ανατρέξει κανείς στο φωτογραφικό άλμπουμ της ζωής

για खुδαιόπτες έδαφος της πολιτικής για να συνεχίσει τα ίδια.

Δυστυχώς, η ανανέωση που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός με τον ανασχηματισμό του είναι κατ' ουσίαν αναπαλαίωση του πολιτικού σκηνικού. Η χειρότερη που μπορούσε να γίνει...