

Στη ζώνη των μειωμένων προσδοκιών

Hταν τόσο απότομη η προσγείωση από τη φάση των απογειωμένων προσδοκιών -θεωρούσε την κυβέρνηση Σαμαρά/Βενιζέλου ότι θα πετύχει πολιτικά έγκαιρη ρύθμιση του ελληνικού χρέους σε οποιαδήποτε ανέτα περιθώρια για τόνωση της ανάπτυξης και για κοινωνικές παροχές, θεωρούσαν οι επιμέρους υπουργοί ότι θα μπορούσαν να προχωρεί ο καθένας χωριστά και όλοι τους μαζί σε παραδοσιακές «φιλολαϊκές» εξαγγελίες, με το ξεκαθάρισμα ότι όλα τα δυσάρεστα προσπατούμενα θα τηρηθούν, και μόνο μετά ένα ακόμη πέρασμα τρόικας θα αρχίσει ο οποιαδήποτε συζήτηση το χρέος, ώστε κάθηκε εντελώς η μπάλα.

Και όμως: η αληθινή ανηφόρα, που εγκαθιστά υποχρεωτικά την Ελλάδα του δεύτερου δεκαετού του 2014 στη ζώνη των μειωμένων προσδοκιών, τώρα μόλις ξεκινάει! Δεν ξέρει κανείς από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει.

Είχαμε τις εσωτερικές αμφιβολίες του ΔΝΤ για το πόσο προβολή ρυθμών ανάπτυξης για μετά το 2015 θα ήταν αρκετά προκειμένου να συνεχίσει να στηρίζει μια αισιοδοξία ότι «το πράγμα βγαίνει πέρα» με κάπια κοντά σε 3% το 2015, άνω του 3,5% το 2016 κοκ, ώστε όταν προέκυψε (εδώ δε προσέρχεται και η Τράπεζα της Ελλάδος...) ότι το κεντρικό σενάριο για τα χρόνια που έρχονται είναι μόλις πάνω από 2%, το χαμπλό είναι στο 1,4% (καθώς η δημόσια κατανάλωση μένει στάση, η ιδιωτική τομπάει κατά 1%), και μόνον το αισιοδοξό σενάριο «πιάνει» 2,9%, άρχισαν όλοι να ξεροβήκουν. Προσθέτεις εδώ ότι στο πρώτο 4μηνο εμφανίζεται επιτάχυνση στην εκ νέου υποχώρηση των εξαγωγών (κάποιο στο -6,5%).

Με αποεπιτάχυνση στην αντισταθμιστική πτώση των εισαγωγών (λόγω στασιμότητας μετά τη βαθιά ύφεση) ξαναβρισκόμαστε πάλι σε αγριευτική αύξηση του εμπορικού ελλείμματος - άλμα κατά 25% αν παραβλέψει κανείς τα πετρελαιοειδή... Το χάνουμε, το χάσαμε το «δίδυμο πλεονέκτημα!» Επίσης, ξανάρχισε να ξεφουρνίζεται ότι με τα stress tests του φθινοπώρου -τα «δικά τους», της ECB και της EBU, όχι «τα δικά μας» της Τράπεζας της Ελλάδος και της BlackRock: όμως ο καλός ο κ. Προβόπουλος ώχετο απιών πλέον... - μπορεί να ξαναδούμε πάλι ένα κεφαλαιακό άνοιγμα στις τράπεζες. Αυτό δείχνει την πικρή σοφία του ότι κρατήθηκε το «μαξιλάρι» των 8 ή 11 δισ. του ΤΧΣ, όμως τα φτερά κόπκων ακόμη περισσότερο...

Βέβαια, παρόμοια στοιχεία και οι σχετικές προβλέψεις μαγειρεύονται κατά το δοκούν μέχρις ότου... επέλθουν! Ουας, η διαδοχική πίεση από τις δικαστικές αποφάσεις που ξελώνουν τα δημοσιονομικά μέτρα του 2012 -προηγήθηκαν οι ένστολοι με κόστος κάπου 350 εκατομμύρια, ακολούθησαν οι δικαστικοί (πολύ λιγότεροι και ακριβότεροι!) με συνολικά κάτι σαν 180 εκατομμύρια, και έπειτα συνέκεια- ξαναφέρουν στο προσκήνιο την έννοια «μαύρη τρύπα». Εντονα. Πιεστικά. Από δίπλα «ανακαλύφθηκε» το άνοιγμα που θα προ-

κύψει, κυρίως για τα Ασφαλιστικά Ταμεία (όχι, δε, μόνον για τα επικουρικά...) των προνομιούχων, από την κατάργηση των διαβόητων φόρων υπέρ τρίτων. Επειδή η κυβέρνηση ροκάνισε λίγο το χρόνο δύον αφορά ειδικά το αγγελιόσημο, που αφορά το δημοσιογραφικό κόσμο, η δυσάρεστη αυτή μάυρη τρύπα είχε ψιλοπαραπέσει: όμως εδώ τα ποσά ξεπερνούν το 1,2 δισ. ευρώ από την χρόνου, οπότε δεν «διώχνονται» εύκολα από το οπτικό πεδίο. (Το σεβαστό υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί εν τω μεταξύ να παίξει με το περιορισμένο δεδικασμένο του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα ειδικά μισθολόγια και τις αντίστοιχες συντάξεις. Πώς; Με τον δι' εγκυκλίου περιορισμό της ανάκτησης των κριθέντων αντισυνταγματικών/παρανόμων περιοκόπων σε όσους άσκοπαν προσφυγή και μόνο. Πρόκειται για την ίδια κοντόφθαλμην και -sorry- απατεωνιστική λογική που εμποτίζει τη μετάθεση του συνολικού αιδιεξόδου του Ασφαλιστικού από εξάμπνο σε εξάμπνο...)

Γιατί οι Ευρωπαίοι και οι αγορές τούς (=μας) σφίγγουν απότομα τα λουριά;

Oμως, το ακόμη βαρύτερο πλήγμα πήρε από τους μέχρι καθες ενθουσιώδεις υμνητές του success story «μας». Η Standard and Poor's διεκδίκησε -διά του κ.

Η διαδοχική πίεση από τις δικαστικές αποφάσεις που ξελώνουν τα δημοσιονομικά μέτρα του 2012 -προηγήθηκαν οι ένστολοι με κόστος κάπου 350 εκατομμύρια, ακολούθησαν οι δικαστικοί (πολύ λιγότεροι και ακριβότεροι!) με συνολικά κάτι σαν 180 εκατομμύρια, και έπειτα συνέκεια- ξαναφέρουν στο προσκήνιο την έννοια «μαύρη τρύπα».

Στο πρώτο 4μηνο εμφανίζεται επιτάχυνση στην εκ νέου υποχώρηση των εξαγωγών (κάπου στο -6,5%). Με αποεπιτάχυνση στην ανισταθμιστική πτώση των εισαγωγών ξαναβρισκόμαστε πάλι σε αγριευτική αύξηση του εμπορικού ελλείμματος - άλμα κατά 25% αν παραβλέψει κανείς τα πετρελαιοειδή... Το χάνουμε, το κάσαμε το «δίδυμο πλεονέκτημα»!



Του Α. Δ.
Παπαγιαννίδης
skbilz@hol.gr

“ ”

Moritz Kraemer, καινούργιος κι αυτός/new kid on the block- το ρόλο του χαριτωμένου παιδιού που φώναξε «Μα, ο βασιλιάς είναι γυμνός!», εξηγώντας πόσο η εκ νέου πρόσβαση χωρών σαν την Ελλάδα (και την Κύπρο) στις αγορές μπορεί κάλλιστα να αποβεί βραχύβια. «Η κρίση της Ευρωζώνης μάς έμαθε ένα πράγμα: το πόσο γρήγορα μπορεί να ξένεται η πρόσβαση στις αγορές». Ελά καλέ!

Ενώ και ο σαφών βαρύτερος -και γνωστότερος σ' εμάς- Klaus Regling, ο επικεφαλής του EFSF (ήδη ESM), πήρε να μάς υποβάλει πάλι -δηλαδίπτη την κυβέρνηση Σαμαρά / Βενιζέλου, δηλαδίπτη τελικώς... εμάς- στο παγωμένο σκέλος του σκοτεινού ντους, πώς; Απλά: όπως ακριβώς το ΔΝΤ μάς έχει χαράξει στο μυαλό ότι τα δικά του 30 δισ. δανεισμό προς την Ελλάδα δεν αναδιαρθρώνονται με τίποτε (ούτε επιτόκια, ούτε διάρκειες, ασφαλώς δεν νοείται άνχα για «κούρεμα»), έτσι και τα κεφάλαια που έχουν δοθεί από τον EFSF στα πλαίσια του «ευρωπαϊκού σκέλους» δεν αγγίζονται. Για-

τί; Α, επειδή θα θιγόταν η πιστολππική ικανότητα του Μηχανισμού (που ως γνωστόν είναι δανειακό σχάρμα: το θυμίζει κάθε τρεις και λίγο ο Βαγγέλης Βενιζέλος).

Αλλά και τα επιτόκια απ' αυτήν την πηγή είναι ήδη στο κόστος δανεισμού συν μια ανάσα, οπότε τι να κερδθεί απ' εκεί;

Μόνο τα σε διακρατική βάση κεφάλαια που έχει λάβει η Ελλάδα επιδέχονται ριζική αναδιάρθρωση, δηλαδί και μείωση επιποκίων (γιατί εκείνα είχαν, αρχικά, όλη την πιωφτική κακία της «διάσωσης» εν ονόματι της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης») και σημαντική επιμήκυνση λίξεων. Βέβαια, και τα δάνεια EFSF μπορούν να πάνε χρονικά παραπέρα:

Ομως, όπως επεσήμανε ο καλός κ. Ρέγκλινγκ, «αυτό θα έχει δημοσιονομική επίπτωση [για την Ελλάδα] μόνο μετά από 25 χρόνια», αφού εδώ έχουμε ήδη πάει τις λίξεις στο βάθος χρόνου. Μικρή λεπτομέρεια: από το EFSF έχουμε σπάσει 140 δισ. ευρώ, από διακρατικό δανεισμό μόλις 53 δισ...

«Μα καλά, δεν τα ξέραμε όλα αυτά; Δεν τα ήξεραν οι «εταίροι μας»;» μαντεύουμε την απορία του αναγνώστη. Και βέβαια τα ξέραμε (κάθε τόσο τα γράφαμε εδώ, στενοχωρώντας φίλους και γνωστούς επειδή δεν προσερχόμασταν στο success story ζωράζωρα) και τα ξέρανε «οι εταίροι μας» (απλώς κι αυτοί για μιαν επικοινωνία ζούσαν και ζουν...).

Επειδή δε αποκλείεται οι ως άνω εταίροι να ευθυγραμμίζονται από τον κ. Λαφαζάνη ή τον Γιάννη Μπολί -για να μη θυμηθούμε τους Ανελλιπες- στα περί «αποκίας χρέους», μάλλον χρειάζεται να πάνε τα πράγματα στο (νέο) αδιέξοδο προκειμένου να δουν τι θα κάνουν μ' εμάς.

Και να αποφασίσουμε κι εμείς τι θέλουμε/τι αντέχουμε εντέλει.

Τι θα πει «ο λαϊκισμός διατρέχει οριζόντια όλα τα κόμματα»;

Aυτή, λοιπόν, η εγκατάσταση στην εκ νέου στη ζώνη των μειωμένων προσδοκιών κινδυνεύει να λειτουργήσει αποσαθρωτικά για το πολιτικό σύστημα.

Ενώ δηλαδί ετοιμάζονται να πιπέσουν στου Ματέο Ρέντοι την απόπειρα να αλλάξει τόνο στη σάση του Νότου απέναντι στην ευρωπαϊκή/γερμανική μονοδιάσταση λογική «η λιτότητα θα φέρει την ανάπτυξη», η να συνοδεύσουν του Ζίγκμαρ Γκάμπριελ και των Ευρωστοσταλιστών τη πίπιο αντάρτικο κατά της κυρίας Μέρκελ, βρίσκονται μπροστά σε πολύ πιο άμεσα και πραγματικά αδιέξοδα. Δικά μας.

Και μπροστά σ' αυτό το σκηνικό, έρχεται -πάλιν- ο Αλέκος Παπαδόπουλος να διακρηύσει ότι «ο λαϊκισμός διατρέχει οριζόντια όλα τα κόμματα».

Και να θεωρεί ότι μετά τις ευρωεκλογές «έχουμε μπει σε περίοδο αδιέξοδου», που οδηγεί «σε σύγκρουση της λαϊκιστικής δεξιάς με τον ιδεολογικό αριστερό λαϊκισμό». Οι Αγγλοσάξονες λένε ότι «δεν μπορείς να μάθεις καινούργια κόλπα σ' ένα