

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ

**Εθνικά επικίνδυνες απόψεις
λόγω άπειρίας**

του Στέλιου Δημητρούλακη¹
Αντιστρατήγου ε.ά.

Παρακολουθούμε, καταγράφουμε, ταξινομούμε, αξιολογούμε, εκτιμούμε με μεγάλη προσοχή και τελευταίως με ιδιαίτερη άνησυχία, τις σχεδόν καθημερινές δηλώσεις και διακηρύξεις της ηγεσίας και στελεχών της σημερινής Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Επί θεμάτων ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Χώρας. Θεμάτων που άπτελουν βασικούς πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής. Θεμάτων που άπτονται της Σταθερότητας των Εθνικών προσανατολισμών και της αξιοπιστίας της Ελλάδος. Θεμάτων που δε θα τολμούσε να θίξει οποιαδήποτε ανταγωνιστική ή ακόμη και έχθρική Χώρα.

Αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι για την πολιτική σταθερότητα, την Εθνική ομοψυχία, την κοινωνική συνοχή και την όμαλη Ευρωπαϊκή πορεία της Χώρας. Η όλη πολιτεία τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αποδεικνύει ότι επενδύουν στην καταστροφή της οικονομίας προς άγρια ψήφων για να κερδίσουν τις επόμενες εκλογές και να κατακρημνίσουν ό,τι έχει μείνει όρθιο... Θανάσιμος έχθρος τους ή κάθε επιτυχία της Κυβέρνησης, την οποία αμφισβητούν, διακωμωδούν και παραπληροφορούν το Λαό, σαν να ανήκουν σε άλλη Χώρα. Φανερή ή αγκαλιάσι τους σε κάθε εθνική αποτυχία. Είναι αδιάτακτοι δημαγωγοί, λαϊκιστές, άνευθνοι, άσταθεις, άμαθεις, ανιστόρητοι, σκουριασμένων άριστερών ιδεών, ένθερμοι ύποπτοι, ταρταριστοί, συμπαράστατες παρανομιώντων, χωρίς την ελάχιστη κυβερνητική εμπειρία, χωρίς γνώση των κανόνων και μηχανισμών λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΟΝΕ, στην οποία ανήκουμε και στην οποία για να γίνουμε δεκτοί χρειάστηκαν Εθνικοί αγώνες πολλών δεκαετιών.

Η θέση μας αυτή στην ΕΕ και την ΟΝΕ, δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, είναι μέσα στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής (αν γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό), αποτελεί εύδοξη ζωτικού Εθνικού αντικειμενικού σκοπού και μόνο Εθνικοί μειοδότες θα μπορούσαν να την αμφισβητήσουν, με οποιοδήποτε πρόσχημα και να φορτώσουν στον απληροφόρητο Λαό την ευθύνη επίλογής με δημοψηφίσματα και άλλες ανοησίες, που ακούγονται τελευταία από τα χείλη άνευθνων ανθρώπων της άριστερης πλατφόρμας. Είναι χρήσιμο να σκεφθούμε, σε τι κατάσταση θα ήταν σήμερα η Ελλάδα, αν η προσχώρησή μας στην ΕΕ έτιθετο τότε υπό την κρίση του Λαού με δημοψήφισμα, όταν ολόκληρη η Χώρα κραύγαζε το δημογωγικό σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου: «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο». Οι Εθνικοί αντικειμενικοί σκοποί δεν καθορίζονται από ένα κόμμα, αλλά προτείνονται από ομάδα μελετητών, σκεπτόμενων ανθρώπων, έγνωσμένης επιστημονικής και ιστορικής κατάρτισης, ανηκόντων ιδεολογικά στο σύνολο του πολιτικού φάσματος.

Δυστυχώς, μέσα σ' αυτό το άσταθές και Εθνικά επικίνδυνο σύνολο των γνωστών συνιστώσων, που κατέχουν τη θέση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, «Πολλές γλώσσες λαλούν, αλλά ελάχιστες κεφαλές σκέπτονται». Δεν έχουν ούτε ίχνος συναίσθησης ότι υπηρετούν θεσμό και όχι το πεζοδόρμιο, από το οποίο, ακόμη και σήμερα, δεν έχουν ξεκολλήσει. Δυστυχώς εδώ ταιριάζει το τετράστιχο: «Χάνεται η πέτρα που πετάς, βουλιάζει σ' άσπρο χιόνι. Μά βούρκο όταν πετροβολάς, πηδά και σε λερώνει». Πλήν ελαχίστων εξαιρέσεων, οι υπόλοιποι έχουν πλήρη άγνοια των διαδικασιών που ακολουθούνται στην ΕΕ και νομίζουν ότι θα πάνε εκεί, θα λένε ανοησίες και οι άλλοι θα τους κάνουν τεμνάδες. Έλεγε κάποτε ο Έλευθέριος Βενιζέλος: «Η Εθνική πολιτική δεν πρέπει να έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων. Οι Εθνικοί αντικειμενικοί σκοποί πρέπει να επιτυγχάνονται, διά της διπλωματίας, παράλληλα με τις επιδιώξεις των Μεγάλων».

Έδωσαν πρόσφατα στη δημοσιότητα, ένα δημογωγικό, μακροσκελές άριστερό μανιφέστο, του τύπου και του στόμφου «προλετάριοι όλου του Κόσμου ενωθείτε», προς άγρια ψήφων από ένα Λαό που αν δεν ενημερωθεί, πρό των επομένων εκλογών για το ποιών αυτού του κόμματος, δυνατόν να προκληθεί Εθνική καταστροφή. Πρόκειται για άναρχοαστικό μανιφέστο άσυναρτησιών, φαμφαρονισμών, άερολογιών, ιδεολογικών άκροβατισμών, προτάσεων άναρχοαστικών κρατικοποιήσεων και άποικροστικτών άριστερών όνειρων, που θέτουν υπό αμφισβήτηση τη συνέχιση της παραμονής μας στην ΟΝΕ και στο ΝΑΤΟ. Τέτοιοι επικίνδυνοι άκροβατισμοί, αν ποτέ υλοποιηθούν θα προκάλεσουν άπιστοδόρμηση μιάς ολόκληρης γενιάς, έπηρεάζουν δε δυσμενώς την ασφάλεια και την έπιβίωση της Χώρας. Ποίος άλήθεια από αυτούς τούς αίθεροβάμονες θυμάται τό καταστροφικό διά τό Έθνος όλισθημα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ό όποιος τό 1974, εύρεθεις σε δύσκολη θέση, λόγω της Κυπριακής κρίσεως, χωρίς να ύπολογίσει τις όλεθριες συνέπειες για τό Αιγαίο, άπέσυρε τη Χώρα από τό Στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ; Ελάχιστους μήνες μετά, όταν κατάλαβε τό σφάλμα του, παρακαλούσαμε έπι χρόνια να έπανέλθουμε, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ όλοκληρωτικά, λόγω άντιδράσεως της Τουρκίας. Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα. Έναν Υποπλοίαρχο του πολεμικού Ναυτικού άνωρούσε, πριν προβεί σε αυτή την ένεργεια, θά του έλεγε ΟΧΙ.

Τέλος, ποίος από αυτούς διάβασε την έκθεση της Εθνικής Τράπεζας, περί του τί θα συμβεί αν η Ελλάδα φύγει από τό Ευρώ; Παραθέτομε περιληπτικά τό πόρισμα, μήπως συντετισθούν μερικοί: Έπί πλέον ύφεση 22% - Άνεργία 34% - Ύποτίμηση του νέου νομίσματος 65% - Έπί πλέον μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος 55% σε Ευρώ- Πληθωριστικός φαύλος κύκλος από 30% έως 50%-Έλλειψεις σε βασικά άγαθά- Δυσμενεις έπιδράσεις στις συναλλαγές του κράτους και των έπιχειρήσεων με τό έξωτερικό- Μεγάλη δυσκολία πρόσβασης σε βασικά άγαθά, ιδιαίτερα σε καύσιμα και πρώτες ύλες- Άμεσος κίνδυνος άτακτης χρεωκοπίας, δηλαδή όλική καταστροφή. Αυτή είναι η κόλαση. Σήμερα έχουμε άνέχεια. Αλλά όχι κόλαση. Θέλει κανείς να δοκιμάσει και την κόλαση; Άς ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι άνάγκη να περιμένουμε και να συμβάλουμε στην προσπάθεια ανάκαμψης. Τά γκρεμίσματα μιάς ολόκληρης γενιάς, δεν άνοικοδομούνται σε δύο χρόνια. Έξ άλλου, «Άκέρια μή ζητάς χαρά, ξένη από κάθε λύπη. Γιατί καλό είναι ό,τι έχουμε, μά πιό καλό ό,τι λείπει». Πρέπει να κλείσουμε τά αυτιά μας στις σειρήνες της μιζέριας και της καταστροφής. Να χρησιμοποιήσουμε όμως τά μάτια μας για να δούμε την πραγματικότητα και να σκεφτούμε λογικά, πριν ψηφίσουμε. Διαφορετικά είναι άπολύτως βέβαιο ότι, όσοι επίχρησαν, θά χρησιμοποιούν τά μάτια τους για να κλαίνε έπί δεκαετίες.

*stykl@otenet.gr