

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ

Από τον

Γ. Τσαλουχίδην*



Πονάει χρόνια αυτός ο έρημος τόπος. Αυτός ο παράδεισος που κάποιοι επιτήδειοι τον άφησαν να ζημάξει, προκειμένου να κάνουν τη «δουλειά» τους. Και φτάσαμε τώρα πατα στο χείλος του γκρεμού, να κοιτάζόμαστε με απορία και να αναρωτιόμαστε τι άραγε να φταίει για όλα αυτά. Εφτασε η πατοϊδα μας από πρώτη να γίνει **ουραγός στην Ευρώπη** και να καμώνονται οι εταίροι μας ότι με το ζόρι μάς ανέχονται, ξεχνώνται κι αυτοί ότι, όταν εμείς εδώ φτιάχναμε πολιτισμούς και Παρθενώνες, αυτοί πήδαγαν από δένδρο σε δένδρο...

Βέβαια υπάρχουν και κάποιες **δικαιολογίες**, άλλες σωστές, άλλες όχι, γι' αυτήν την οπισθοδόμησή μας. Προσωπική μου όμως άποψη είναι ότι πάνω απ' όλα και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια την κύρια ευθύνη έχουν οι κατά καιρούς ηγέτες αυτού του τόπου.

Κακά τα ψέματα. Τα μπροστάρια οδηγούν το κοπάδι και το πηγαίνουν όπου αυτά θέλουν. Εμπρός ή πίσω. Ισιαή στραβά. Αν τα μπροστάρια είναι **ανίκανα**, πάει το κοπάδι, χάθηκε.

Και φαίνεται ότι εκεί είναι το πρόβλημα: να βρεθεί ηγέτης, αρχιγός, που να αγαπάει την πατρίδα του πιο πολύ από το στομάχι του. Να μπορεί να πάψει τα πάντα πάνω του και με βεβαιότητα, σύνεση και λογική να αποφασίζει. Κι όταν αποτυγχάνει, να λέει «**απέτυχα**», όχι «**απέτυχαν οι επιτελείς μου**». Να πονάει για τον τόπο, να τον αγαπάει και με ανιδιοτέλεια, ευθύτητα και δικαιοσύνη να τον οδηγεί μπροστά.

Δεν ζητάει ο λαός στο πρόσωπο του ηγέτη τον προστάτη. Δεν μπορεί πια να ανεχθεί τον **αυταρχικό και υπερόπτη αρχηγό**, που η ματαύρωσία τους ικανοποιείται με τις ζητωκραυγές, τα χειροκροτήματα, το λιβάνισμα και την κολακεία των παρατρεχόμενων. Τον θέλει **υπεύθυνο, διορατικό και ενεργητικό**, με εμπιστοσύνη στον εαυτό του, να αγωνίζεται για την επιτυχία των στόχων του έθνους: να είναι κοντά στον λαό του, να συμπάσχει, να πείθει ότι είναι άξιος να διοικεί και όχι να καλλιεργεί φαινόμενα προσωπολατρίας, που οδηγούν σε αθλιότητες και ταπεινώσεις. Να μπορεί, αξιοποιη-

ώντας την ευφυΐα του, να υλοποιεί τις ομαδικές προσδοκίες, ικανοποιώντας έτοι και τις προσωπικές του φιλοδοξίες, που πρέπει να ταυτίζονται με τις προσδοκίες του λαού. Να χρησιμοποιεί την ικανότητα της επιβολής, για να ενώνει κι όχι να διχάζει τον λαό του, **εμπνέοντας σεβασμό** σε όλους. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι εύκολο να πείθεις, ότας δεν είναι εύκολο να ικανοποιείς όλες τις τάξεις του λαού ταυτόχρονα. Μπορείς όμως έχοντας γνώμονα τη δικαιοσύνη να επιδώκεις μια **ισορροπία** ανάμεσα στα αντικρουόμενα συμφέροντα, περιορίζοντας την πιθανή κακή θέληση των εκτελεστών.

Εχουμε πολλά παραδείγματα γηγετών που βρέθηκαν απομονωμένοι και αποκλεισμένοι μέσα στους καπνούς του λιβανίσματος, **μακριά από την πραγματικότητα**, να υπηρετούν αυτά που τους υπαγόρευσαν οι διάφοροι επιτελείς τους. Και βέβαια, η γελοιοποίηση, αν δεν έχει αντέκτυπο στις τύχεις του λαού, απλώς σπιγματίζει τότε τον κακό ηγέτη. Συνήθως όμως, δυστυχώς, αυτές οι «**στραβωτικούές**»

**Να βρεθεί αρχηγός
που να αγαπάει
την πατρίδα του
πο πολύ από
το... στομάχι του**

δημιουργούν τραύματα επώδυνα, που τα πληρώνει ο λαός, ενώ ο ανόητος ένοχος εξακολουθεί να αυτοθαυμάζεται, μακάριος ότι επιτελεί μέγα έργο. Δυστυχώς, τα γεγονότα των τελευταίων χρόνων μάς έχουν διδάξει ότι ένα πρόγραμμα δεν έχουν μάθει οι κατά καιρούς **επέδοξοι ηγέτες μας**. Να αποχωρούν από την εξουσία την κατάλληλη για τον τόπο στιγμή, χωρίς λύπη και ντροπή.

Κι έτοι φτάσαμε τώρα να αναρωτιόμαστε πάλι τι φταίει και πρέπει να γίνει. Οι λίγες αυτές γραμμές δεν έχουν σκοπό να υποδειξουνή να καθοδηγήσουν. Δεν λένε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά τι πρέπει να θέλουμε από αυτόν που θα πάιξει το ρόλο του ηγέτη. Ο **τελευταίος λόγος** ανήκει σε όλους εμάς, που αύριο, την κρίσιμη και ιερή ώρα της εισόδου μας μέσα στο παραβάν του εκλογικού κέντρου, θα επιλέξουμε. Η επιλογή είναι δική μας. Το ίδιο και η ευθύνη της επιλογής. Αναζητείται λοιπόν ηγέτης.

*Αεροπόρος (l), πρόεδρος της Πανελλήνιου Ενώσεως Ποντίων Αξιωματικών, «Αλέξανδρος Υψηλάντης», ύπατος πρόεδρος Ενώσεων Πολεμιστών Μακεδονικού Μετώπου (Ελλάδας, Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Σερβία, Ρωσία), επίμοικος καθηγητής Πανεπιστημίου Τιφλόδας-Γεωργίας, εκδότης-διευθυντής εφημερίδας «Εθνικό Βήμα»