

# «Η Νέα Μεταπολίτευση άρχισε»

*«Ο λαϊκισμός έδωσε μάχη για να φέρει την Ελλάδα εκτός ευρώ και απέτυχε»  
Αρθρο του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στην «Κ» για την επέτειο του 1974*

**Στην τροχοπέδη** του λαϊκισμού, την οποία αντιμετώπισε επιτυχώς ο Κωνσταντίνος Καραμανλής την περίοδο 1974 - 1981, αναφέρεται με άρθρο του στην «Κ» για την επέτειο των 40 χρόνων από τη Μεταπολίτευση ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, επισημαίνοντας πως αντίστοιχα φαινόμενα αναπτύχθηκαν στην χώρα χωρίς να τελεσφορήσουν και στην παρούσα φάση. «Ο λαϊκισμός έδωσε μάχη για να φέρει την Ελλάδα εκτός ευρώ και απέτυχε», αναφέρει ο πρωθυπουργός, που σπεύδει να προσθέσει πως «η Νέα Μεταπολίτευση άρχισε».

Αναφερόμενος στην περίοδο δια-

κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο κ. Σαμαράς σημειώνει, ασκώντας έμμεση πλην σαφή κριτική στις κυβερνήσεις που ακολούθησαν:

«Οι ριζές του δημοκρατικού πολιτεύματος που θεμελίωσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το 1974 αποδείχθηκαν πράγματι πολὺ ισχυρές. Και η μεγάλη ευρωπαϊκή επιλογή του, σωτήρια για τη χώρα. Άλλα τις επόμενες δεκαετίες η Ελλάδα δεν κατάφερε να ξεμπλέξει από τις στρεβλώσεις που άφησε πάνω της το “δίδυμο καρκίνωμα” του λαϊκισμού και του κρατισμού».

Κατά τον κ. Σαμαρά, με αιχμή του δόρατος των ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο, πάν-

τως, δεν κατονομάζει, την τελευταία διετία το δίπολο του λαϊκισμού και του κρατισμού επιχείρησε να ανακόψει την πορεία της χώρας για οριστική έξοδο από την κρίση, αλλά αποτυγχάνει οριστικά λόγω των εξελίξεων: «Ο λαϊκισμός έδωσε την έσχατη μάχη οπισθοφυλακών για να φέρει την Ελλάδα εκτός ευρώ και να ακυρώσει τη συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Απέτυχε! Ο λαϊκισμός έδωσε την έσχατη μάχη για να εμποδίσει το ξήλωμα του κρατισμού. Αποτυγχάνει και σε αυτό. Αυτή είναι η Νέα Μεταπολίτευση που έχει ήδη ξεκινήσει!», καταλήγει ο κ. Σαμαράς. Σελ. 4



ΑΓΡ ΦΩΤΟ / LOUISA GOULIAMAKI

# Η Νέα Μεταπολίτευση έχει ήδη ξεκινήσει

Του ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ

**Πριν από σαράντα** χρόνια, τέτοιες μέρες, έφτανε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στην Ελλάδα, επειτα από χρόνια εξορίας, για να παραλάβει τη χώρα στη δίνη μιας εθνικής καταστροφής και στο κατώφλι μιας εσωτερικής κατάρρευσης, ύστερα από 7 χρόνια δικτατορίας.

Τότε πολλοί εύχονταν να επιτύχει, αλλά ελάχιστοι το πίστευαν στ' αλήθεια... Στην πραγματικότητα, οι πι-

## 1974 - 2014

### ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Θανόπτες ήταν εναντίον του, η Ιστορία ήταν εναντίον του, η συμβατική λογική ήταν εναντίον του. Γιατί η Ελλάδα δεν είχε καταφέρει να σταθεροποιήσει κοινοβουλευτικούς θεσμούς ποτέ ώς τότε. Δεν είχε καταφέρει να μονιάσει και να ξεπεράσει οριστικά τους αλλεπάλληλους δικασμούς που την ταλαιπωρούσαν.

Κι όμως, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κατάφερε να ανατρέψει όλα τα ιστορικά προγούμενα και να διαψεύσει τις δυσοίωνες προβλέψεις. Η Ελλάδα απέκτησε σταθερούς και ανθεκτικούς δημοκρατικούς θεσμούς, κατάφερε να αποκαταστήσει την εθνική ενότητα και τη δημοκρατική νομιμότητα, να ξεπεράσει την εθνική της κρίση, να ξεπεράσει την οικονομική της κρίση και να κάνει το μεγάλο άλμα στην Ευρώπη. Αυτή ήταν η «Μεταπολίτευση» του 1974.

Μέσα σε 7 χρόνια, από το 1974 ώς

το 1981, ο Καραμανλής αντιμετώπισε μαζεμένες όλες τις ιστορικές προκλήσεις του παρελθόντος και τις ξεπέρασε. Αποδέχθηκε όλα τα ιστορικά στοιχήματα για τη χώρα και τα κέρδισε. Εβγαλε την Ελλάδα από το βαλκανικό περιθώριο που μέχρι τότε έμοιαζε να ταυτίζεται με τη μοίρα της και την έβαλε για τα καλά στην Ευρώπη.

Ομως η Ιστορία δεν προχωρά με ευθύγραμμο τρόπο. Και ένα άλμα προς τα μπροστινά κρύβει και τα σπέρματα μιας μεγάλης κρίσης που θα ξεσπούσε αργότερα.

Και πρώτα απ' όλα η «παιδική αρρώστια» κάθε νεοπαγούς κοινοβουλευτικής δημοκρατίας: Ο λαϊκισμός! Που είναι η παραφθαρμένη όψη της ελευθερίας και η μόνιμη αλλοίωση της ουσίας της. Κάθε προσπάθεια που κατέβαλλε ο Καραμανλής τα επτά εκείνα χρόνια προσέκρουσε στις αντιστάσεις του λαϊκισμού. Κι όμως, τα κατάφερε! Απέναντι του εκτοξεύθηκαν ψέματα, συκοφαντίες, ύβρεις, κύματα εμπάθειας, δηλητηρώδη συνθήματα, δικαστικά μπνύματα, φεύτικα διλήμματα. Και ξανά ύβρεις, και νέες ύβρεις.

Εκείνοι που τότε τον καθύβριζαν σήμερα κάνουν ότι τον «επαινούν». Άλλα τον ίδιο λαϊκισμό υπηρετούν και τώρα. Μπορεί ο λαϊκισμός να πτηνήθηκε τότε κατά κράτος, αλλά το δηλητηρίο του έμεινε κι άρχισε να ποτίζει την ελληνική κοινωνία. Για πολλά χρόνια έμελλε να κυριαρχήσει στην πολιτική μας ζωή και να αποτελέσει τροχοπέδη για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο της χώρας.

Τη θέση της ανάπτυξης πήρε ο κρατισμός. Τη θέση της αξιοκρατίας, η κυριαρχία των κομματικών «πρετέ-

ρων». Των πάσις φύσεως «πρετέρων». Η ευημερία περνούσε μέσα από κλειστά κυκλώματα και κλειστά επαγγέλματα και όλα αυτά μαζί έφεραν τη γιγάντωση της γραφειοκρατίας, την παράλυση των επενδύσεων, περισσότερο κρατισμό, περισσότερα ελλείμματα και συνεχή συσσώρευση χρέους. Η ελληνική οικονομία έχασε την εξωστρέφεια της. Η ανταγωνιστικότητα της υποχωρούσε ασταμάτητα. Δεν παρήγε πλούτο, παρήγε εισόδημα από δανεικά που υπονόμευαν το μέλλον των παιδιών της.

Οι ρίζες του δημοκρατικού πολιτεύματος που θεμελίωσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το 1974 αποδειχθήκαν πράγματι πολύ ισχυρές. Και η μεγάλη ευρωπαϊκή επιλογή του, σωτήρια για τη χώρα. Άλλα τις επόμενες δεκαετίες η Ελλάδα δεν κατάφερε να ξεμπλέξει από τις στρεβλώσεις που άφησε πάνω της το «δίδυμο καρκίνωμα» του λαϊκισμού και του κρατισμού.

Οστους ξέσπασε η κρίση. Που τη βιώσαμε στην αρχή ως κρίση ελλειμμάτων. Που μετεξελίχθηκε σε κρίση χρέους. Και που τελικά απέδειξε ότι από πλευράς ανταγωνιστικότητας ήμασταν πια τελείως γυμνοί.

Οταν η κρίση αυτή έφτανε στο αποκορύφωμά της, πολλοί στοιχημάτιζαν και πάλι ότι η Ελλάδα δεν θα τα καταφέρει, ότι δεν θα αποφύγει την ανεξέλεγκτη χρεοκοπία, την έξοδο από το ευρώ, τη διάλυση της κοινωνικής συνοχής, την πλήρη οικονομική και πολιτική κατάρρευση.

Ομως και πάλι η Ελλάδα τους διέψευσε! Αντιμετωπίσαμε την κρίση των ελλειμμάτων, δημιουργώντας μέσα σε δύο χρόνια πρωτογενή πλε-

ονάσματα. Αντιμετωπίσαμε την κρίση χρέους με το μεγαλύτερο «κούρεμα» χρέους που έγινε ποτέ στην Ιστορία.

Ανακτήσαμε την αξιοπιστία μας και δανειζόμαστε ξανά από τις αγορές με επιτόκια που συνεχώς υποχωρούν. Κι αντιμετωπίζουμε την κρίση ανταγωνιστικότητας που συνεχείς μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν ιστορικό προγούμενο: Από την 147η θέση της διεθνούς κατάταξης από πλευράς ανταγωνιστικότητας, στην Ευρώπη.

**Ο λαϊκισμός έδωσε την έσχατη μάχη οπισθοφυλακών για να φέρει την Ελλάδα εκτός ευρώ και να ακυρώσει τη συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Απέτυχε! Ο λαϊκισμός έδωσε την έσχατη μάχη για να εμποδίσει το ξήλωμα του κρατισμού. Αποτυγχάνει και σε αυτό.**

2 χρόνια ανέβηκε 111 θέσεις και βρίσκεται στην 36η θέση! Έχει να ανεβεί κι άλλο για να βρεθεί στις πρώτες θέσεις διεθνώς. Άλλα πάντα άνοδός της είναι πραγματικά ανεπανάπτυπτο.

Μέσα σε δύο χρόνια αντιμετωπίσαμε όλες τις προκλήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Κάναμε αλλαγές που έχουν γίνει παντού αλλού στον κόσμο, αλλά κανείς δεν θεωρούσε πιθανές στην Ελλάδα. Σπάσαμε ταμπού, που δεν υπάρχουν πουθενά στον κό-

σμό, αλλά θεωρούνταν ανέγγιχτα στην Ελλάδα. Και επιτύχαμε ανατροπές που κανείς δεν πίστευε, αλλά σήμερα αποτελούν πραγματικότητα.

Κανείς δεν πίστευε ότι ο ελληνικός λαός θα έδεικνε τέτοια ωριμότητα και αυτοπεποίθηση, παρά τις απίστευτες θυσίες που υπέστη και τις προσβολές που δέκτηκε. Κανείς δεν πίστευε ότι μέσα σε τόσο σύντομο χρόνο στη χώρα θα μπορούσε να βγάζει πλεονάσματα και να ζει χωρίς ελλείμματα. Κανείς δεν πίστευε ότι τα άσυλα παρανομίας στους πανεπιστημιακούς χώρους ή κι έχω απ' αυτούς θα μπορούσαν να καταργηθούν και να εκκαθαριστούν. Κανείς δεν πίστευε ότι «ιερές αγελάδες» του κρατισμού, προσπάθησε να κρατήσει ζωτανές τις «ιερές αγελάδες» της δικαιοσύνης της προπούρια των βολεμένων, των κλειστών κυκλωμάτων και των κλειστών επαγγελμάτων.

Προσπάθησε να κρατήσει άθικτες όλες τις σπατάλες του δημοσίου κρήματος. Προσπάθησε να κρατήσει ακέραιες όλες τις στρεβλώσεις και τα δεσμά της υπαγόπτυξης που κρατούσαν την Ελλάδα πίσω.

Ο λαϊκισμός έδωσε την έσχατη μάχη οπισθοφυλακών για να φέρει την Ελλάδα εκτός ευρώ και να ακυρώσει τη συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Απέτυχε! Ο λαϊκισμός έδωσε την έσχατη μάχη για να εμποδίσει το ξήλωμα του κρατισμού. Αποτυγχάνει και σε αυτό.

Αυτή είναι η Νέα Μεταπολίτευση που έχει ήδη ξεκινήσει!

Οσοι καθύβριζαν τον Καραμανλή όταν ήλθε σήμερα τον «επαινούν». Κανείς με το νέο Σύνταγμα που θα προτείνουμε και την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας που ήδη έχει δρομολογηθεί.

Πολλά μένουν να γίνουν: η γραφειοκρατία δεν έχει ακόμα πτηνόθει. Η φοροδιαφυγή δεν έχει ακόμα εξαλειφθεί. Οι αδικίες δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί. Εχουν γίνει πολλά και μεγάλα βήματα. Άλλα κρειάζονται κι άλλα...