

ANTI-ΘΕΣΕΙΣ

Θιασώτες αναξιοκρατίας



ΓΡΑΦΕΙ Ο

**Γιώργος
Παναγιάς**

Ο λαϊκισμός για άλλη μία φορά στο απόγειο. Ως έκφραση πολιτικής υποκουλτούρας διαβρώνει τα πάντα. Καθίσταται τροχοπέδη για τις αυτονόμεις αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο κράτος και στην οικονομία. Οι σφοδρές αντιδράσεις για την αξιολόγηση στο Δημόσιο δείχνουν πως και εν μέσω κρίσης το παθογένες κομματικό σύστημα παραμένει υποχείριο του. Την αναγκαιότητα αξιολόγησης δεν την αμφισβιτούν μόνο οι κρατικοδιαίτες συνδικαλιστικές ηγεσίες, αλλά και οι αποκαλούμενα «προοδευτικά κόμματα». Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, υιοθέωντας πολιτικές που δεν συνάδουν με την ανάγκη εκσυγχρονισμού του κράτους, βρίσκονται σε διάσταση με τον ορθολογισμό και την αξιοκρατία. Όποια προσχήματα κι αν επικαλούνται, στην ουσία διολισθαίνουν σε αναχρονιστικές και συντριπτικές αντιλήψεις.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θέλοντας να εισπράξει την αντικυβερνητική διαμαρτυρία των δημοσίων υπαλλήλων, υιοθετεί ανενδοίαστα τις προκλητικές θέσεις των εκπροσώπων τους. Ο εναγκαλισμός του, ωστόσο, με τα συνδικάτα του Δημοσίου τού στερεί την επικοινωνία με τις δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα και τις σφραγίδες των ανέργων. Εμφανίζεται να υπερασπίζεται την αναξιοκρατία και αναποτελεσματικότητα, αποξενώνται από την κοινωνία. Δίνονται μάχες οπισθοφυλακής, αυτούπονομεύει την κυβερνητικότητά του. Το ΠΑΣΟΚ ευρισκόμενο σε κατάσταση αποσύνθεσης γίνεται έρμαιο της ιδιοτέλειας φθαρμένων και ανυπόληπτων συνδικαλιστικών πρεσβυτών. Προσβλέποντας στα δεξαμενή των ψηφοφόρων του δημόσιου τομέα που μετακόμισαν στον ΣΥΡΙΖΑ, φτάνει στο σημείο να αμφισβιτεί πολιτικές που το ίδιο ψήφισε. Αδυνατώντας να έχει διακριτό στίγμα ως κυβερνητικός εταίρος, καταφεύγει σε πλειοδοσία συντεχνιακών και πελατειακών απαρτάνων. Η σύρραξη του με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης δεν το εκθέτει μόνο ανεπανόρθωτα στην κοινή γνώμη, αλλά επιφέπει και στη ΝΔ να εμφανίζεται ως φορέας μεταρρύθμισης - που μόνο τέτοιος δεν είναι. Άλλωστε, η συγκυβέρνηση βρίθει από γαλάζιους λαϊκιστές. Στη μίτρα του λαϊκισμού αναπτύχθηκαν διαχρονικά πελατειακές και συντεχνιακές νοοτροπίες. Η πολιτική υποκαταστάθηκε από τη μικροπολιτική, το δημόσιο συμφέρον από το κομματικό. Ο ανορθολογισμός αποτέλεσε και αποτέλεσε κυρίαρχο χαρακτηριστικό της πολιτικής ζωής. Η περίπτωση της αξιολόγησης του δημοσίου είναι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Θέλοντας να συντρίψουν τη σχέση τους με το πελατειακό σύστημα, οι πολιτικές και συνδικαλιστικές ελίτ αρνούνται τα αυτονόμια. Παραμένοντας θιασώτες ενός απαραστικού συστήματος υπολείπονται των σύγχρονων αναγκών και απαρτίσεων. Στην πραγματικότητα καθίστανται τροχοπέδη στον εκσυγχρονισμό της χώρας.

*Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας

POLITY AE