

ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

Από τον
ΣΑΒΒΑ
ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΑΗ



ΟΤΑΝ η οικονομική κρίση που περνάμε αυτά τα χρόνια ήταν στα πρόθυρα της πατρίδας μας, ο πολιτικός κόσμος και ο συνδικαλιστικός **συρφετός*** που δημιούργησαν τα κόμματα για να καλύψουν το **κενό πολιτικής** και να διασφαλίσουν την **παράμωνή** τους στην εξουσία δεν επέτρεψαν τη δημιουργία ενός εθνικού μετώπου, όπως τελικώς έγινε στην Κύπρο, για την «υποδοχή» και την αντιμετώπισή της με έναν **οργανωμένο** τρόπο.

Αντ' αυτού, τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο σύνολό τους, συνεπικουρούμενα από τους κομματικούς **συνδικαλιστές**, έκαναν το παν για να μη ληφθούν **εγκαίρως** τα μέτρα που ήταν απαραίτητα για την το κατά το δυνατόν ανώδυνη «υποδοχή» και αντιμετώπιση της κρίσης, **ανυπομονώντας** όχι να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον και την πατρίδα αλλά να εφορμήσουν και να καταλάβουν τις **καρέκλες** της εξουσίας!

ΑΚΟΜΑ πιο μελανό σημείο αυτής της κατάστασης είναι το διάστημα που **μεσολάβησε** από την ανάληψη της εξουσίας από τον Γιώργο Παπανδρέου μέχρι την παραγωγή της χώρας στο **Μνημόνιο**. Εκεί, το διάστημα αυτό, αντί να ληφθούν μέτρα, η κυβέρνηση, μοιράζοντας 1,5 δισεκατομμύριο, από τη μα **ξεπλήρωσε** στους ψηφοφόρους της για την ψήφο που της έδωσαν και από την άλλη έκανε το παν για να **αμανρωθεί** η εικόνα της χώρας στις διεθνείς αγορές. Την ίδια στιγμή, «μαγείρευαν» το έλλειμμα για να μπει η Ελλάδα στη **μέγγενη** των Μνημονίων. Για το θέμα αυτό είναι υπόδικος για **κακούργημα** ο μέχρι και σήμερα πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Γεωργίου, πρώην στέλεχος του ΔΝΤ, με τον πρόεδρο του οποίου συνομιλούσε πριν καν αναλάβει ο Γιώργος Παπανδρέου για το πώς θα υπαχθεί η Ελλάδα στο ΔΝΤ.

Χωρίς να θέλουμε να δικαιολογήσουμε ή να αδικήσουμε κανέναν, το διάστημα που μεσολάβησε από τις εκλογές του 2009 μέχρι την παραγωγή στο Μνημόνιο, ο



Ζητείται λύση για τις δύο πληγές της χώρας

Αντώνης Σαμαράς έκανε **εκκλήσεις** προς τον τότε πρωθυπουργό να πάρει γρήγορα μέτρα.

Μετά, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και φυσικά πριν **υπογράψει** κι αυτός το Μνημόνιο, έλεγε ότι η μόνη **εξεταστική** που θα συγκροτήσει η κυβέρνη-

σή του είναι αυτή που θα ερευνήσει το **πώς μπήκε** η Ελλάδα στο Μνημόνιο.

Αυτή η εξεταστική δεν έγινε **ποτέ**, ο υπόδικος για κακούργημα Γεωργίου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι ακόμα στη θέση του, ο Γιώργος Παπανδρέου ετοιμάζεται να επανέλθει **περίπου δικαιωμένος** και πολύ μεγάλο μέρος ενός ολόκληρου πολιτικού και συνδικαλιστικού κόσμου αλλά και ψηφοφόρων που πόνταραν στον λαϊκισμό και στην εξουσιομανία **άλλαξαν** σακάκια, δημιουργώντας ένα **συνονθύλευμα** με τις συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ, που ετοιμάζεται σχεδόν με τους ίδιους όρους που έκανε το ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου το 2009 να καταλάβει την **εξουσία**.

Τις ημέρες αυτές είμαστε μάρτυρες **τραγελαφικών** καταστάσεων. Στελέχη του οικονομικού επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ συναντώνται με εκπροσώπους και στελέχη με-

γάλων **επενδυτικών οργανισμών** -αυτούς που αποκαλούσαν μέχρι πρότινος «αρπακτικά» και «γύπες»- και, όπως προκύπτει από αναφορές που συντάσσονται, πέραν του ότι χρησιμοποιούν άλλη **γλώσσα** έξω-άλλη μέσα, το οικονομικό τους πρόγραμμα χαρακτηρίζεται **επικίνδυνο** όχι για τα κεφάλαιά τους αλλά για τη χώρα.

Όταν ένα φαινόμενο **επαναλαμβάνεται** επί σειράν ετών ανεξαρτήτως προσώπων και κομμάτων, τότε σημαίνει ότι η επανάληψη οφείλεται σε **δομικά χαρακτηριστικά** και εν προκειμένω αδυναμίες του συστήματος.

Στην Ελλάδα δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους ψηφοφόρους ούτε τους πολιτικούς, για να απαλλαγούμε από τα φαινόμενα της **εξουσιομανίας**, της ανευθυνότητας και του λαϊκισμού, που καταστρέφουν στην κυριολεξία την πατρίδα μας.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ όμως να αλλάξουμε το **σύστημα** που γεννά, αναπαράγει και επιτρέπει την εμφάνιση τέτοιων φαινομένων.

Και το σύστημα, η βάση, ο θεμέλιος λίθος του συστήματος και της χώρας είναι το **Σύνταγμα**, που καθορίζει το πολίτευμα.

Το πρόβλημα είναι μεγάλο και η λύση του **εξαιρετικά δύσκολη**. Ομως επειδή το διακύβευμα είναι η **επιβίωση** της πατρίδας μας και του ίδιου του Ελληνισμού, είναι επιβεβλημένο να βρεθεί **λύση**. Και η λύση δεν μπορεί να προέλθει από **ξοφλημένους** και εξωνημένους πολιτικούς και «συνταγματολόγους», που είναι υπεύθυνοι για το νομικό και πολιτικό **έκτρομα** το οποίο υπέχει σήμερα τη θέση του Συντάγματος.

Τη λύση είναι **καταδικασμένοι** να τη βρουν οι ίδιοι οι πολίτες.

**Χρησιμοποιούμε τον όρο «συρφετός» γιατί πιστεύουμε ότι οι συνδικαλιστές αποτελούν αγέλες εγκάθετων που αγοράζονται και φέρονται από κόμματα, αντί να είναι απολύτως ακομματίστοι, όπως επιβάλλουν τα πραγματικά συμφέροντα των εργαζομένων.*