

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ

Ποιος είναι ο λαός;

ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΜΠΑΛΗ

» Ένα σύνθημα δονεί τους δρόμους της Δρέσδης, κάθε Δευτέρα όλο και πιο δυνατά. «Εμείς είμαστε ο λαός» φωνάζουν οι διαδηλωτές, οι οποίοι κρατάνε γερμανικά σημαία και πορεύονται ειρηνικά. Οι διαδηλώσεις του κινήματος Pegida: -ελληνιστί «Πατριώτες Ευρωπαίοι ενάντια στην ισλαμοποίηση της Δύσης»- ξεκίνησαν δειλά το φθινόπωρο και διογκώνονται συνεχώς.

Προχθές ξεπέρασαν τους 15.000 συμμετέχοντες σε μια πόλη που έχει τον μισό πληθυσμό της Θεσσαλονίκης. Αντίθετα, οι συνθήκες αντιδηλώσεων που διοργανώνουν οι Πράσινοι, οι εκκλησίες, οι οργανώσεις στήριξης των προσφύγων κλπ. υπό την σημαία «Η Δρέσδη ανήκει σε όλους» κάθε Δευτέρα συρρικνώνονται.

Τον έλεγχο του δρόμου κατακτούν μέρα με τη μέρα οι διαδηλωτές του Pegida, όχι μόνο στην πρωτεύουσα της Σαξονίας, αλλά και σε άλλες πόλεις της Γερμανίας. Και τον κατακτούν «κυριλέ», χωρίς σβάστικες, χωρίς χυδαία συνθήματα ενάντια στους ξένους.

Στην πλειονότητά τους, είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, δεν είναι νεοναζί, δεν είναι λούμπεν. Αν πιστέψει κανείς τις πρώτες -δύσκολες- δημοσκοπήσεις, δεν είναι καν μόνο δεξιόψηφοφοροί. Περιφρονούν τα μέσα ενημέρωσης και δεν μιλάνε ποτέ όταν τους βάζουν το μικρόφωνο μπροστά τους.

«Ψεύτης Τύπος» είναι ένα από τα συνθήματά τους. Δεν είμαστε ρατσιστές, λένε, ούτε νεοναζί, αλλά βαρεθήκαμε να μας αγνοούν τα κόμματα και να νοιάζονται μόνο για τους πρόσφυγες, να ανέχονται τους ισλαμιστές.

Να σημειωθεί ότι η Δρέσδη φιλοξενεί ελάχιστα πρόσφυγες, ενώ μόλις το 2% του πληθυσμού είναι μετανάστες, συνήθως επιστήμονες ή εστιάτορες, που πληρώνουν φόρους και κολλάνε ένσημα. Εξ αυτών ούτε το ένα τέταρτο δεν είναι μουσουλμάνοι -και πιθανότατα κανένας δεν είναι ισλαμιστής. Ποιος λοιπόν ισλαμοποιεί τη Δύση;

Τις πρώτες Δευτέρες οι πολιτικοί αγνόησαν το Pegida. Τώρα πια δεν μπορούν να κάνουν ότι δεν υπάρχει. Οι ευρωσκεπτικιστές ξενόφοβοι της Εναλλακτικής για τη Γερμανία και οι Χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας το χαϊδεύουν. Η καγκελάρια Μέρκελ προειδοποιεί ότι είναι επικίνδυνο, ο δεξιός υπουργός της των Εσωτερικών και ο σοσιαλδημοκράτης της Δικαιοσύνης μιλούν για «ντροπή», η Αριστερά και οι Πράσινοι το καταγγέλλουν ως ρατσιστικό.

Οι κοινωνιολόγοι της μόδας επιμένουν ότι η πολιτική πρέπει να ασχοληθεί με το ζήτημα σοβαρά, να πάρει υπόψη τους φόβους των ανθρώπων, τους οποίους κατεβάζει στον δρόμο χωρίς να υιοθετήσει τα συνθήματά τους. Και οι πιο προσεκτικοί επισημαίνουν ότι, την ώρα που οι χιλιάδες διαδηλώνουν ειρηνικά στη Δρέσδη, κάποιοι άλλοι βάζουν φωτιά στα άσυλα προσφύγων. Όλο και πιο συχνά. Αυτό θέλει ο «λαός»