

Αναζητώντας... αντίδοτο του λαϊκισμού

Κύριε διευθυντά

Ωs τακτική αναγνώστριά της «Καθημερινής» έλκομαι από το ορθολογικό πνεύμα των περισσότερων συνεργατών - σχολιογράφων και από τη δειγματοληπτική παρακολούθηση των επιστολογράφων. Τα γράμματά των αποτελούν ένδειξη της σημερινής έκφρασης ενός τμήματος της σημερινής κοινωνίας στη χώρα μας, που χρησιμοποιεί ακόμη τον έντυπο λόγο. Σκοπός αυτού του σύντομου συλλογισμού που παραθέτω είναι η ανάδειξη της δύναμης του ρόλου των Μαζικών Μέσων Ενημέρωσης και ειδικότερα της έντυπης μορφής στο να συμβάλει στην περιστολή του άκρατου λαϊκισμού και της απλοϊκότητας που μοιάζει να έχει κατακλύσει την κοινωνία, την πολιτική, τον λεγόμενο «πνευματικό» κόσμο εδώ και αρκετές δεκαετίες.

Αφορμή για τον συλλογισμό πήρα από το πρόσφατο σχόλιο (11 Δεκεμβρίου 2014) της απολαυστικής γραφής του κ. Στ. Κασιμάτη. Παρά την καυστικότητα των σχολίων του αυτά διαπνέουν μια οξυνοία και ευστοχία ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί κάποιος πάντα με το περιεχόμενο. Στο σχόλιο που αναφέρομαι με τον επίκαιρο τίτλο «Αναζητώντας τους 180» (απ' όπου «δανείζομαι» και τον τίτλο της συλλογισμού μου) στην τέταρτη παράγραφο του ο κ. Κασιμάτης αναφέρεται (περίπου) στην εξάπλωση του λαϊκισμού της σημερινής κοινωνίας με αίτιο που συμπυκνώνεται στην καταληκτική φράση του «Στην περίπτωσή μας ο λαϊκισμός επιτείνεται εξαιτίας του ισχνού αστικού υπόβαθρου της χώρας». Αυτή εμπεριέχει –κατά τη γνώμη μου– μια εύστοχη και περιεκτική ερμηνεία όλων όσα τεκταίνονται στον δημόσιο βίο και των οποίων είμαστε απλοί... παρατηρητές. Επεκτείνοντας τη σκέψη του συνεργάτη σας, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στη δύναμη που διαθέτει ακόμη η έντυπη δημοσιογραφία να συμβάλει στην αναστροφή του λαϊκισμού και της απλοϊκότητας επιχειρημάτων που έχει κατακλύσει την κοινωνία μας. Με δεδομένη πλέον τη σημερινή της σύνθεση

αυτή η κοινωνία ως «σύστημα» μπορεί να αναβαθμισθεί από τη ποιοτικότερη «καθοδήγηση» του Τύπου και των ΜΜΕ. Το περιεχόμενο των επιστολών των αναγνωστών της «Καθημερινής» αποτελεί μια ένδειξη ότι υπάρχει μια ικανή μερίδα της κοινωνίας η οποία βρίσκει διέξοδο έκφρασης στον γραπτό λόγο αλλά είναι αποκλεισμένη (συχνά με επιλογή της) από τους δημόσιους θεσμούς. Με τον ίδιο τρόπο που μια αμελητέα παράμετρος μπορεί να ανατρέψει την ευστάθεια ενός οργανωμένου συστήματος σε χαοτική συμπεριφορά, μια κοινωνία στην οποία έχει επικρατήσει ο λαϊκισμός μπορεί να μεταστραφεί σε κοινωνία της... λογικής αν η δύναμη της «τέταρτης εξουσίας» συμβάλει συνειδητά.

Αναδείξτε τα επιτεύγματα, τις σκέψεις και τις αγωνίες της νέας γενιάς μακριά από συστημικά σχήματα. Η μερίδα της κοινωνίας που είναι κατάλοιπο της αστικής λογικής και η νεώτερη γενιά που αποφεύγει την εμπλοκή της στον λαϊκισμό υπάρχει. Τα ΜΜΕ έχουν τη δυνατότητα να την αφυπνίσουν και να την αναδείξουν σε καταλύτη αναστροφής της σημερινής λαϊκιστικής κυριαρχίας παντού. Μόνο έτσι υπάρχει ελπίδα να γίνουμε... κανονική χώρα!

ΜΑΙΡΗ Γ. ΔΟΥΦΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Φιλοθέη, Αθήνα
