

## Γνώμη

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΑΒΒΕΤΑΣ



ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  
 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΡΑΤΙ ΚΟΛΕΤΖ  
 ΚΑΙ ΚΡΕΑΠΟΛ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ.  
 ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ

DEMOSTHENESDAVVETAS@GMAIL.COM

### Η ύβρις των λαϊκιστών -σοφιστών

**Ο ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ** είναι ένα κίνημα που αναπτύχθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Ρωσία και από τότε ως σήμερα έγινε πολιτικό εργαλείο παγκοσμίως. Βασικό του πλεονέκτημα είναι η εύκολη προσαρμοστικότητα του στις επιθυμίες του πλήθους. Φτάνει δηλαδή ο κόσμος να ζητά πράγματα απίθανα και ανέφικτα και αμέσως οι λαϊκιστές πολιτικοί σπεύδουν να τους αναγγείλουν τα αιτήματά τους.

**ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ** αν αυτά είναι ανέφικτα. Δεν έχει σημασία αν, όταν έλθουν οι λαϊκιστές στην εξουσία, δεν υλοποιήσουν καμία από τις υποσχέσεις τους. Αυτό που έχει σημασία είναι να πάρουν την εξουσία και να κυριαρχήσουν. Οι λαϊκιστές θυμίζουν τους αρχαίους σοφιστές, οι οποίοι δεν πίστευαν ποτέ στην Αλήθεια, παρά μόνο στη

δύναμη του να πείσουν κάποιον με οποιοδήποτε μέσο ανεξαρτήτως αν στόχευαν την αλήθεια. Αυτήν την τακτική στιγμάτισαν ο Πλάτωνας και ο Σωκράτης. Κι έγιναν οι κύριοι αντίπαλοί τους. Ίσως σήμερα θα πρέπει να ξαναδούμε τα πράγματα μέσα από την ηθική ματιά των δυο κορυφαίων Ελλήνων φιλοσόφων. Δηλαδή να δώσουμε μάχη εναντίον των λαϊκιστών - σοφιστών του ΣΥΡΙΖΑ προτείνοντας επιχειρήματα της πολιτικής Αληθείας.

**ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΑΠΛΑ** ο κόσμος ποια είναι η ευρωπαϊκή πραγματικότητα, να μάθει ο κόσμος ότι ως τώρα οι θυσίες του αργά αλλά σταθερά πίνουν τόπο, μέσα από την ανάκτηση της εμπιστοσύνης της Ελλάδας στις αγορές, από τη σταθεροποίηση της οικονομίας και κυρίως από τα νέα προγράμματα πολλών εκατομμυρίων

που μπαίνουν στην αγορά για την περίοδο 2014-2020 μέσω της έγκρισης των νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι η θεσμική σταθερότητα και συνείδηση είναι η βασική προϋπόθεση της συνταγματικής ισορροπίας μιας χώρας.

**ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ** ο κόσμος ότι οι γενναίες προσπάθειές του έγιναν προς όφελος και ισχυροποίηση της πατρίδας του. Και κυρίως να μάθουν οι Έλληνες βουλευτές πως το χρέος τους για την Αλήθεια τους οπλίζει και τους θωρακίζει ώστε η απόφασή τους να είναι ισχυρότερη από το φόβο και τις απειλές που εξαπολύει καθημερινά ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κάθε μορφή ενοχοποίησης και τρομοκρατίας του βουλευτικού σώματος, η κάθε μορφή του πολιτικού «καφρισμού» δεν θα περάσει. Η Δημοκρατία δεν θα νικηθεί από το λαϊκισμό. Δεν θα υποχωρήσει στην αθλιότητα του σοφισμού. Η Δημοκρατία θα αναδυθεί ισχυρότερη μέσα απ' τον αγώνα της εναντίον της ΥΒΡΕΩΣ των λαϊκιστών-σοφιστών.