

Του **ΝΙΚΟΥ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ**
(niko.hidi@yahoo.com)



Όσοι ζωντανοί να πολεμήσουμε τον λαϊκισμό

Ναυτία. Αυτό αισθανόμαστε πολλοί, που εξαναγκαζόμαστε να ακούμε διαρκώς αυτές τις μέρες –τις κατά τα άλλα γιορτινές– για «υποθέσεις» όπως αυτή των «καταγγελιών» του Παύλου Χαϊκάλη. Δεν είναι εικόνα αυτή που παρουσιάζει η χώρα, με ευθύνη κυρίως στο πολιτικό πεδίο της αντιπολίτευσης, αλλά και των ψηφοφόρων, που έστειλαν απίστευτους τύπους στη Βουλή, επειδή τους είδαν στο γυαλί και μόνο. Διότι αυτό ήταν, στην προκειμένη περίπτωση, το βασικό κριτήριο. Ήταν όμως και άλλη μια ένδειξη πολιτικής επιπολαιότητας, η οποία δυστυχώς είναι βαθιά ριζωμένη. Και ιδού οι συνέπειες...

Δεν θα μπω στην ουσία της υπόθεσης των καταγγελιών του προαναφερόμενου προσώπου. Δεν έχει νόημα. Άλλωστε, η πιάτσα τον γνωρίζει. Θα ήθελα, όμως, να εκφράσω την απογοήτευσή μου για το γεγονός ότι το σύστημα δίνει την ευκαιρία σε ανάλογους τύπους να πρωταγωνιστούν. Φυσικά, δεν είμαστε οι μόνοι. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες έχουν κατά καιρούς εμφανιστεί απίστευτοι τύποι, κάποιοι από αυτούς με μεγάλη απήχηση, αλλά ευτυχώς για μικρά χρονικά διαστήματα. Θυμηθείτε τον Πιμ Φόρτουιν, δείτε τώρα τον Πέπε Γκριλο –σύμμαχο, άλλωστε, των ANEΛ– αλλά και αυτόν τον ανεκδιήγητο αρχηγό των Podemos στην Ισπανία, τον Πάμπλο Ιγκλέσιες, ο οποίος έγινε ρεζίλι μόλις μαθεύτηκαν τα πάρε-δώσε του (με το... αζημίωτο) με τον αιμοσταγή φονιά που δολοφονεί φοιτητές και φυλακίζει αντιφρονούντες, τον μισαλλόδοξο δικτάτορα της Βενεζουέλας Μαδούρο και το καθεστώς των μουλάδων στο Ιράν.

Οι λαοί κρατούν στα χέρια τους την τύχη τους, καθώς η Δημοκρατία δίνει το δικαίωμα και της κακής επιλογής. Όσες φορές π.χ. οι ψηφοφόροι επέλεξαν ριζοσπάστες στην κλήπη, το πλήρωσαν με λουτρά αίματος και ολοκληρωτισμό. Τώρα, κάποιοι φλερτάρουν από εδώ κι από εκεί στην Ευρώπη με κόμματα εκτός αστικού πλαισίου, με ακραίους και με φανατικούς, όπως είναι το UKIP του Νάιτζελ Φάρατζ, το Εθνικό Μέτωπο της Μαρίν Λε Πεν και ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα.

Τα παραπάνω κόμματα είναι όλα βαθύτατα αντιευρωπαϊκά και μην ακούτε τις διαβεβαιώσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση του μαρξιστικού και εθνομπεδνιστικού ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε όλοι, όσοι αισθανόμαστε ναυτία παρακολουθώντας τις μεθοδεύσεις του εθνομπεδνιστικού και αντιευρωπαϊκού περιθωρίου, είναι να ριχτούμε στην πολιτική μάχη και να κόψουμε τον δρόμο σε όλους αυτούς που βυσοδομούν εις βάρος του μέλλοντος των παιδιών μας.