

Ανδρέας Ξάνθος
Υποψήφιος βουλευτής
Ρεθύμνου, ΣΥΡΙΖΑ

«Αυτοδύναμος ο ΣΥΡΙΖΑ»

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει σύμμαχο την ενεργό κοινωνία σε περίπτωση που οι κάλπες της 25ης Ιανουαρίου δεν του δώσουν αυτοδυναμία, δηλώνει στο «Π» ο Ανδρέας Ξάνθος, υποψήφιος βουλευτής στον Νομό Ρεθύμνου. Παράλληλα, ο ίδιος εκφράζει την πεποίθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτοδύναμος.

Συνέντευξη στην
Άννα Καραβοκύρη

Κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το πραγματικό διακύβευμα αυτών των εκλογών;

Το πολιτικό διακύβευμα των εκλογών είναι η δημοκρατική χειραφέτηση της κοινωνίας και της χώρας. Το πραγματικό δίλημμα των εκλογών είναι με ποια πολιτική θα βγούμε από την κρίση, με ποιο σχέδιο θα υπάρξει δίκαιη και βιώσιμη λύση για το πρόβλημα του χρέους, με ποιες προτεραιότητες και επιλογές θα διατηρηθούν η ευρωζώνη και η ΕΕ. Με τη λιτότητα ή με την ανάπτυξη, με τον νεοφιλελευθερισμό ή με το κοινωνικό κράτος και τα δικαιώματα, με τη θατσερική «ΤΙΝΑ» (There Is No Alternative, δηλαδή «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση») ή με τη δημοκρατία;

Τι απαντάτε σε όσους κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ για λαϊκισμό και παροχολογία;

Αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα και έκαναν «πλιάτσικο» στο κράτος δεν μπορούν πια να παριστάνουν τους σωτήρες. Αυτοί που οργάνωσαν το «πάρτι» της ανομίας και της διαφθοράς δεν μπορούν να μιλούν για εξορθολογισμό και μεταρρυθμίσεις. Αυτοί που υπηρέτησαν το πιο δημαγωγικό και λαϊκιστικό πολιτικό σύστημα, αυτοί που έστησαν τη «φούσκα» της ισχυρής Ελλάδας, του Χρηματιστηρίου, των «αγορών του αιώνα», της μίζας και της αρπαχτής ας πάψουν να προκαλούν με αντι-λαϊκιστικές και αντι-δημαγωγικές ρητορείες.

Ποιοι θα είναι οι σύμμαχοί σας την επομένη της 25ης Ιανουαρίου, σε περίπτωση που δεν καταφέρετε να κερδίσετε την αυτοδυναμία;

Όλα δείχνουν ότι οι πολίτες της χώρας μας θα δώσουν την ευκαιρία στον ΣΥΡΙΖΑ να υλοποιήσει χωρίς εκβιασμούς και προαπαιτούμενα το πρόγραμμά του. Γιατί καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι αποτελεί την τελευταία δυνατότητα να σταματήσει το μνημονιακό «πείραμα» και να ανοίξει ένας νέος δρόμος αλληλεγγύης, αξιοπρέπειας, κοινωνικής δικαιοσύνης και δημοκρατίας. Είτε, όμως, υπάρξει αυτοδυναμία – που καθημερινά αποδεικνύεται απολύτως εφικτή – είτε όχι, θα χρειαστούν ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες για να αντιμετωπιστούν τα πολλαπλά αδιέξοδα της χώρας. Στην προσπάθεια αυτή, πραγματικός σύμμαχος θα είναι η ενεργός κοινωνία.

