

Ευκαιρία για τους λαϊκιστές

Η δήλωση της κ. Μακρή περί εκτύπωσης χρημάτων εφόσον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποκόψει τη ροή χρηματοδότησης προς την Ελλάδα και η όλη φασαρία που ακολούθησε στη συνέχεια είναι μάλλον ενδεικτικές του κλίματος που επικρατεί σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Ένα ζήτημα που προκύπτει εδώ είναι κατά πόσον είναι συνεπές για ένα πολιτικό κόμμα, που υποτίθεται ότι θα φέρει κοσμογονία στα πολιτικά πράγματα της χώρας, το να συνεργαστεί με ένα πρόσωπο όπως η συγκεκριμένη υποψήφια – η οποία μάλιστα προέρχεται από τη λαϊκή Ακροδεξιά. Φαίνεται ότι και στην Κουμουνδούρου ήταν τέτοιο το σοκ με τις δηλώσεις αυτές, που της ζητήθηκαν άμεσα και επιτακτικά εξηγήσεις.

Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι αποκλειστικό του ΣΥΡΙΖΑ – as μη γελιόμαστε. Ο παλιός καλός ελληνικός λαϊκισμός είναι διάχυτος, μονάχα που

Γ Ν Ω Μ Η ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο, όπως θέλουμε να πιστεύουμε μέσα στη ναρκισσιστική ομφαλοσκοπήσή μας. Το περασμένο Σάββατο, ο αρθρογράφος Σάιμον Κούπερ έγραφε στους Financial Times για το μέλλον του λαϊκισμού στην Ευρώπη: τον εντοπίζει στην Ελλάδα (με τον ΣΥΡΙΖΑ), στην Ισπανία (με το Podemos), στην Ιρλανδία (με το Σιν Φέιν), στη Γαλλία (με το Εθνικό Μέτωπο) – παράλειψε μάλλον τους απίθανους ευρωσκεπτικιστές της Βρετανίας και τον, μάλλον λησμονημένο ήδη, Μπέπε Γκριλο (από Ιταλία). Στο περιθώριο ηλεκτρονικής συζήτησης που είχαμε μαζί του σχετικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία (ο Σ. Κούπερ ζει εδώ και δεκατρία χρόνια στο Παρίσι), του

ζητήσαμε να μας δώσει την άποψή του ως προς το αν τελικώς ο λαϊκισμός, είτε αυτός της ριζοσπαστικής Αριστεράς είτε εκείνος της εθνικιστικής Δεξιάς, θα επικρατήσει στην Ευρώπη. Ίδού τι μας απάντησε: «Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ίσως ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι αυτή τη στιγμή το λαϊκιστικό κόμμα με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να πάρει την εξουσία – ήδη όμως φαίνεται να κάνει αυτό το χρώμα τώρα που συνειδητοποιεί ότι στ' αλήθεια ενδέχεται να γίνει κυβέρνηση. Με άλλα λόγια, μετατρέπεται σε ένα λίγο πολύ φυσιολογικό, πληκτικό, ανέμπνευστο πολιτικό κόμμα της σειράς, που λέει ότι δεν εννοούσε αυτό που έλεγε ότι η Ελλάδα δεν θα πληρώσει το χρέος της».

Δεν είμαι λοιπόν της άποψης ότι οι λαϊκιστές πρόκειται να καταλάβουν την Ευρώπη – ωστόσο, αυτή η στιγμή είναι σίγουρα η καλύτερη ευκαιρία που θα έχουν ποτέ».