



ΓΝΩΜΗ

Γιάννης Μαρίνος
jmarinos@tovima.gr

Αγνοια, λαϊκισμός και απειλές

Ο διάσημος Έλληνας σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς, που συζητήθηκε και ως πιθανός Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αποκάλυψε το φάρμακο για αντιμετώπιση της άρνησης των Γερμανών να μας βοηθήσουν άνευ όρων:

«*Να αντιδράσουμε στους Γερμανούς με μποϊκοτάζ στα προϊόντα τους. Είναι μια ειρηνική αντίσταση*» είπε. Αντιστασιακός κατ' επάγγελμα (όλες οι κινηματογραφικά εξαιρετικές ταινίες του εξυμνούν την αριστερίζουσα αντίσταση), προσχώρησε και αυτός στον αφελή αριστερό λαϊκισμό. Αλλά, κύριε Γαβρά και όσοι χειροκροτήσατε την ιδέα: Γιατί να μη μας ανταποδώσουν και οι Γερμανοί σταματώντας να αγοράζουν ελληνικά προϊόντα, κυρίως αγροτικά, που είναι από τους σημαντικότερους πελάτες τους; Και αν πάψουν να μας έρχονται τα εκατομμύρια γερμανών τουριστών; Κώνωψ επί κέρρατος βοός γι' αυτούς, καταστροφή για εμάς.

Αυτή η επικίνδυνη εκστρατεία κατά της Γερμανίας που ενορχηστρώνει με συνεχώς αυξανόμενη αμετροέπεια η κυβέρνηση είδαμε να παίρνει εξαιρετικά επικίνδυνες διαστάσεις με τις απειλές του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά (άλλοτε σταλινικού θεωρητικού του ΚΚΕ) και του προέδρου των ΑΝΕΛ Πάνου Καμμένου (ακροδεξιού λαϊκιστή και εισηγητή της θεωρίας του ψεκασμού της Ελλάδας από αεροπλάνα της διεθνούς συνωμοσίας κατά της χώρας μας). Θα ανοίξουμε, είπαν, τα σύνορα προς την Ευρώπη και θα την κατακλύσουμε με λαθρομετανάστες και τζιχαντιστές.

Ο Μανώλης με τα λόγια χτίζει ανώγια και κατώγια. Ετσι χτίστηκαν η υποσχυσολογία και ο λαϊκιστικός καταγγελτικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκβιάσει την άνοδό του στην εξουσία, για να επιβεβαιωθεί για μίαν ακόμη φορά η ωμή διαπίστωση του γάλλου σοσιαλιστή ηγέτη Μισέλ Ροκάρ: «Οι ιδεολογίες είναι αναγκαίες για την κατάκτηση της εξουσίας. Μετά αρκεί η εξουσία». Πολύ δύσκολη όμως η άσκησή της όταν οι προεκλογικές υποσχέσεις είναι ανεφάρμοστες και οι καλλιεργηθείσες προσδοκίες ανέφικτες. Μάταια είχε προειδοποιήσει ο κάποτε λατρευτός για τις ημέρες «προοδευτικές δυνάμεις» σοβιετικός ηγέτης Νικίτα Χρουστσόφ ότι «δυστυχώς οι οικονομικοί νόμοι μένουν αδιάφοροι στις επιθυμίες μας». Και ξαφνικά σε μία από τις ποικιλότερα παγκοσμίως σχολιαζόμενες καθημερινές συνεντεύξεις του ο ασυγκράτητος Γιάννης Βαρουφάκης αποκάλυψε πως «πλούσιοι είναι όσοι έχουν άφθονο χρόνο και γράφουν ποιήματα». Αρα κυρίως οι άνεργοι! Πλούσιος αυτός, έχει χρόνο να δίνει ασταμάτητα ποιητικές συνεντεύξεις. Και ο Πρωθυπουργός, εντυπωσιασμένος από το εύρημα, τον έβγαλε περίπατο για να θαυμάσουμε τον λιτό βίο που λανσάρισε ο πλουσιοπάροχα διάγων υπουργός του επί των Οικονομικών.

Δυστυχώς με συνθηματολογία, συνωμοσιολογία, θεωρίες που χρεοκόπησαν και μετονομασίες του κρέατος σε ψάρι χάνεται πολύτιμος χρόνος στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων με τους δανειστές μας στις 20 Φεβρουαρίου. Οι ενδοκομματικές παραφωνίες και ο καταϊγισμός συνεντεύξεων προς εντυπωσιασμό των «κουτόφραγκων» αλλά και του παραζαλισμένου ελληνικού λαού μάλλον προδίδουν απουσία βούλησης αλλά και σχεδίου για εξυγίανση και προπαντός αναπτυξιακή διακυβέρνηση.

Ακόμη και αν πάρουμε παράταση, καταφέραμε αντί του μετώπου του Νότου να μείνουμε μόνοι εναντίον των 18 χωρών της ευρωζώνης. Και κυρίως χωρίς λεφτά. Καθώς όλοι οι οικονομικοί δείκτες που έτειναν πέρυσι να βελτιώνονται σταθερά πήραν ξανά την κάτω βόλτα και τώρα η νέα κυβέρνηση ξεκινά υπό πολύ δυσμενέστερες συνθήκες βαδίζοντας προς νέο Μνημόνιο.

