



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΜΗΤΣΟΥ

Ένας αφόρητος εθνολαϊκισμός

Να ξεκινήσουμε από τα καλά νέα. Ο Θεόδωρος Δρίτσας δήλωσε ότι το κόμμα του δεν θα διαλύσει το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι μια σημαντική δήλωση, και δεν είναι τυχαίο ότι τα χρηματιστήρια αντέδρασαν με ανακούφιση. Θα μπορούσε, ας πούμε, να στείλει τελεσίγραφο ο τομεάρχης Αμυνας του ΣΥΡΙΖΑ στο ΝΑΤΟ για να διαλυθεί όσο είναι καιρός: σε αντίθετη περίπτωση θα του κηρύξει τον πόλεμο μια μελλοντική συμμαχία του ευρωπαϊκού Νότου. Προς τιμήν του, δεν το έκανε.

Αυτό που έκανε, αντίθετα, απαντώντας σε σχετική πρόκληση του Αδωνη Γεωργιάδη, ήταν να βεβαιώσει πως όταν ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάβει την εξουσία, η Ελλάδα θα φύγει από το ΝΑΤΟ επειδή «το λέει το Συνέδριό μας με επίσημη απόφαση». Λάθος του. Ο τομεάρχης μοιάζει να πιστεύει ειλικρινά – και να θέλει να πείσει κι εμάς – ότι οι αποφάσεις των συνεδρίων έχουν οποιαδήποτε πιθανότητα να εφαρμοστούν. Το κόμμα του έσπευσε πάντως να τον επαναφέρει στην τάξη. Η επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, σημείωναν κύκλοι της Κουμουνδούρου, αναφέρει πως «στρατηγικός στόχος είναι η απεμπλοκή της χώρας από το ΝΑΤΟ και η διάλυσή του». Και όταν λέμε «στρατηγικός στόχος» – πρόσθεταν – δεν εννοούμε άμεση αποχώρηση, αλλά «σταδιακή απεμπλοκή, σε συνδυασμό με την αντικατάσταση του ΝΑΤΟ από έναν άλλον φορέα ασφάλειας, με αναβαθμισμένο και διακριτό ρόλο της Ευρώπης». Πιάσ' τ' αβγό και κούρευ' το, δηλαδή. Νέοι αναστεναγμοί ανακούφισης από τη Γουόλ Στριτ.

Να σοβαρευτούμε: είναι δυνατόν ένα ανώτερο στέλεχος ενός κόμματος που διεκδικεί την εξουσία να δηλώνει εν έτει 2014, και ειδικά μπροστά στις σημερινές προκλήσεις, πως όταν το κόμμα του αναλάβει την εξουσία θα βγάλει την Ελλάδα από το ΝΑΤΟ; Είναι. Και ο λόγος δεν είναι μόνο ότι δεν τον πιστεύει κανείς. Ο Δρίτσας, όπως και οι περισσότεροι σύντροφοί του, πιστεύει ότι για τις σημερινές παγκόσμιες κρίσεις ευθύνονται μόνο και κατ' αποκλειστικότητα το ΝΑΤΟ, η Δύση, η Αμερική, ο ιμπεριαλισμός. Για την κρίση στην Ουκρανία δεν φταίει ο Πούτιν, αλλά οι «νεοναζί» που κυβερνούν στο Κίεβο και οι αμερικανογερμανοί προστάτες τους. Για τους αποκεφαλισμούς και τις άλλες ακρότητες στο Ιράκ και τη Συρία που παρακολουθούμε εμβρόντητοι αυτές τις ημέρες δεν ευθύνονται οι τζιχαντιστές, αλλά το ΝΑΤΟ που «γεννά πολέμους». Μόλις διαλυθεί λοιπόν, όλα τα προβλήματα ως διά μαγείας θα επίλυθούν.

Ο Δρίτσας είπε και κάτι ακόμη, εξόχως αποκαλυπτικό: «Η Ελλάδα δεν επωφελείται, αλλά δεν επωφελείται ούτε η ανθρωπότητα». Παρακάμπω τη λανθασμένη χρήση του ρήματος (ο σύντροφος ήθελε προφανώς να πει «ωφελούμαι», το «επωφελούμαι» παραπέμπει σε εκμετάλλευση μιας κατάστασης προς ίδιον όφελος) και πηγαίνω κατευθείαν στην ουσία. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον τομεάρχη, πρέπει να συμμετέχει μόνο σε διαδικασίες και θεσμούς από τις οποίες αποκομίζει οφέλη η ίδια, άντε και η ανθρωπότητα. Αρχές δεν υπάρχουν. Υποχρεώσεις δεν υπάρχουν. Ευρώπη δεν υπάρχει. Το μόνο που υπάρχει είναι ένας απέραντος, αφόρητος εθνολαϊκισμός. Ανακατεμένος, φυσικά, με μια ογκώδη άγνοια.