

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

14 Σ

14 Χρόνια Εθνικής Προ



✓ Χωρίς Εξαρτήσεις
✓ Χωρίς Υποχωρήσεις

(ΓΡΑΦΕΙ Ο ΘΩΝ ΦΛΩΡΑΤΟΣ) ▶

Πριν δεκατέσσερα χρόνια, στις 14 Σεπτεμβρίου του 2000, μια χούφτα άνθρωποι ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Γιώργου Καρατζαφέρη συγκεντρωθήκαμε στο Ζάππειο για την Ιδρυτική Διακήρυξη του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού (ΛΑ.Ο.Σ.).

Χωρίς καλά-καλά να γνωριζόμαστε μεταξύ μας, ανακατεμένοι με το πλήθος των δημοσιογράφων που είχαν έρθει να καλύψουν την εκδήλωση, είμαστε εκεί με στόχο να σηκωθούμε από τον καναπέ και να πολεμήσουμε με δημοκρατικά μέσα εναντίον ενός συστήματος που μας πήρε το θρήσκευμα από την ταυτότητα μας, και μας ταπείνωνε με τις συνεχείς υποχωρήσεις απέναντι στον Τούρκο, με τ'άμια, τη Μαδρίτη και τα 12 μίλια, ενώ μας ξεφτίλιζε σαν λαό με την υπόθεση Οτσαλάν.

Με αρχηγό τον Γιώργο Καρατζαφέρη, όσοι είμαστε εκείνη τη μέρα στο Ζάππειο, αφήσαμε τη βολή που παρείχαν τα μεγάλα κόμματα που στηρίζαμε έως τότε και πήγαμε αποφασισμένοι να σταθούμε στις δικές μας Θερμοπύλες, απέναντι σε ένα σύστημα όπου ο συσχετισμός των δυνάμεων ήταν σαφέστατα ανάλογος με εκείνες που αντιμετώπιζε ο Λεωνίδα.

Ιστορική Ανάγκη η Ίδρυση του ΛΑ.Ο.Σ.

Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός ιδρύθηκε για να αντιμετωπίσει μία εθνική αναγκαιότητα. Την αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχίας και την ανατροπή του σάπιου κατεστημένου που καταδυναστεύει τη χώρα μας και την οδηγεί σε βαθμιαίο αφελληνισμό και υποδούλωση. Ο ΛΑ.Ο.Σ. επιδιώκει την ειρηνική και με δημοκρατικά μέσα ρήξη και ανατροπή των πολιτικών δυνάμεων που κατά τις τελευταίες δεκαετίες στάθηκαν ανίκανες να εξυπηρετήσουν τα εθνικά μας συμφέροντα. Διαπιστώνοντας ότι τα λεγόμενα μεγάλα κόμματα όχι μόνο στερούνται οράματος για την πρόοδο του Έθνους, αλλά με την επικίνδυνη πολιτική και τον ενδοτισμό τους σε ξένα κέντρα αποφάσεων παρασύρουν την πατρίδα μας σε περιπέτειες, ο ΛΑ.Ο.Σ. επιχειρεί τον εμβολισμό του παλαιοκομματικού διπολικού συστήματος της πολιτικής και κοινωνικής παρακμής, πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που του δίνει ο Ελληνικός Λαός.

Το Πλαίσιο της Ίδρυσης του ΛΑ.Ο.Σ

Οι διεθνείς παράγοντες, οι οποίες κατά κύριο λόγο επέβαλαν τη δημιουργία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού σχετί-



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000 - 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014



Ζονται άμεσα με την μεθόδευση της παγκοσμιοποίησης και της δημιουργίας μίας Νέας Τάξης Πραγμάτων μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η οποία, καθώς έχει φανερά εχθρικές διαθέσεις προς τα εθνικά κράτη, απειλή και τον Ελληνισμό.

Ο Χαρακτήρας του Κόμματος Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός

Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός αποσκοπεί σε μία πολιτεία που θα χαρακτηρίζεται από Λαϊκό Φιλελευθερισμό και Ατομικές Ελευθερίες, Κράτος Δικαίου, κοινωνικής ειρήνης και ευημερίας και ταυτόχρονα προστασίας του Ελληνικού Ορθόδοξου Χριστιανικού Πολιτισμού, γιατί θεωρούμε ότι αυτό επιθυμεί και εκφράζει ο Ελληνικός Λαός. Ο ΛΑ.Ο.Σ. που έχει ως κύριο σύνθημα τη ρήξη, την ανατροπή και την αξιοκρατία, την οποία το σύστημα της ανικανότητας και της μετριότητας μετέτρεψε σε ποινικό αδίκημα, επιδιώκει την αληθινή επανίδρυση του Ελληνικού κράτους, την οποία μπορεί να πραγματώσει με τη δύναμη της ψήφου του Ελληνικού Λαού.

Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός Είναι:

- ✓ Ένα κόμμα απόλυτα δημοκρατικό, γιατί πρεσβεύει την ευνομία και την ισονομία, προτάσσει τη διασφάλιση της λαϊκής κυριαρχίας, όπως διασφαλίζεται από το άρθρο 1 του Συντάγματος, λειτουργεί θεσμικά με αιρετά όργανα και απευθύνεται σε ενεργούς, σκεπτόμενους και ενημερωμένους πολίτες, που δεν ανέχονται να σκέπτονται και να αποφασίζουν άλλοι πριν από αυτούς γι' αυτούς
- ✓ Ένα κόμμα λαϊκό, που τάσσεται στην υπηρεσία των ατομικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων στην ασφάλεια, την πρόοδο και την ευημερία όλων ανεξαιρέτως των Ελλήνων πολιτών, χωρίς διακρίσεις.
- ✓ Ένα κόμμα φιλελεύθερο, που στηρίζει και ενθαρρύνει την εφευρετικότητα, τη δημιουργικότητα και το επιχει-

Όσοι από εμάς πιστεύουν στον αγώνα και τους στόχους του ΛΑ.Ο.Σ., εξακολουθούν να στέκονται στο πλευρό του Γ. Καρατσαφέρη, αντιμετωπίζοντας πάντα με το ίδιο αδυσώπητο σύστημα της Νέας Τάξης Πραγμάτων και τους Εφιάλτες που χρησιμοποιεί.



ρηματικό πνεύμα των Ελλήνων πολιτών στον τομέα της οικονομίας με παράλληλη όμως προστασία των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την παραγωγικότητα τομέων ζωτικής εθνικής σημασίας.

- ✓ Ένα κόμμα εκσυγχρονιστικό, με την ουσιαστική έννοια του όρου, που πολεμά φαινόμενα που χαρακτηρίζουν χρεοκοπημένες κοινωνίες, όπως η διαφθορά, η αναξιοκρατία, νεποτισμός, η κοινωνική ανισότητα, η ανεργία, η εγκληματικότητα, η ανασφάλεια, η παραοικονομία, η παραπληροφόρηση δια της διαπλοκής, οι πελατειακές σχέσεις των κομμάτων και ο εμπαιγμός των πολιτών. Η εξάλειψη αυτών των θλιβερών φαινομένων και όχι η αποδυνάμωση της θρησκευτικής και εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων είναι ο καλώς νοούμενος εκσυγχρονισμός.
- ✓ Ένα κόμμα πατριωτικά παρεμβατικό, που δεν αρκείται σε μία στείρα αντιπολίτευση, με μόνο στόχο την αύξηση των εκλογικών του ποσοστών, αλλά θεωρεί υπέρτατη υποχρέωση του, την προσπάθεια εποικοδομητικής πολιτικής παρέμβασης προς όφελος του τόπου, στο μέτρο των εκάστοτε δυνατοτήτων που του δίνει ο Ελληνικός Λαός.
- ✓ Ένα κόμμα ελληνοκεντρικό, που προτάσσει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του ελληνικού λαού και του έθνους, διαπνέεται από τον ελληνικό πολιτισμό, το ελληνικό πνεύμα και τις ελληνικές αξίες στην χάραξη και εφαρμογή της πολιτικής του.

Σήμερα, ο ΛΑ.Ο.Σ. και οι άνθρωποι του εξακολουθούν να δίνουν τη μάχη που ξεκίνησαν τότε, βασιζόμενοι πάντα στη δύναμη που τους δίνει ο Ελληνικός Λαός. Τα χρόνια που πέρασαν κάποιοι από εμάς έφυγαν από τη ζωή, άλλοι παρασύρθηκαν από την προπαγάνδα του συστήματος και εγκατέλειψαν τον αγώνα, κάποιοι λίγοι, έσπευσαν να βολευτούν αλλού. Όμως όσοι από εμάς πιστεύουν στον αγώνα και τους στόχους του ΛΑ.Ο.Σ., εξακολουθούν να στέκονται στο πλευρό του Γ. Καρατσαφέρη, αντιμετωπίζοντας πάντα με το ίδιο αδυσώπητο σύστημα της Νέας Τάξης Πραγμάτων και τους Εφιάλτες που χρησιμοποιεί.

Η μάχη αυτή, πέρα από το θάρρος του Λεωνίδα και την ορμή του Αχιλλέα, απαιτεί και την οξυδέρκεια του Οδυσσέα, για να μπορούμε να λέμε δεκατέσσερα χρόνια μετά: ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΡΘΟΙ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ στο μακρύ δρόμο για την Ιθάκη, απέναντι σε κύκλωπες και Λαιστρυγόνες...



Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός ιδρύθηκε για να αντιμετωπίσει μία εθνική αναγκαιότητα. Την αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχίας και την ανατροπή του σάπιου κατεστημένου που καταδυναστεύει τη χώρα μας και την οδηγεί σε βαθμιαίο αφελληνισμό και υποδούλωση.

