

Ἡ ἐξουσία ἐγκολάπτει τυράννους

Γράφει ὁ Β. Α. Κόκκινος

Ἡ κορυφαία καὶ διάσημη ρωσίδα καλλιτέχνη Μάγια Πλισέτσκαγια, σέ συνέντευξή της, τῆς 7/8/1998, πού ἀναδημοσιεύθηκε εἰς τὸ «ΒΗΜΑ ΟΝ ΛΙΝΕ» τῆς 24ης Σεπτεμβρίου 2014, περιγράφει τὴν παιδική ἡλικία της ὑπὸ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστῶς, ὅταν ἐκτέλεσαν τὸν πατέρα της, πρόξενο στὴ Σπιρτσβέργη τῆς Νορβηγίας, ὅπου ἡ Ρωσία ἐμίσθωνε καὶ μισθώνει, ἀκόμη καὶ σήμερα, λατομεῖα ἀπὸ τὸ νορβηγικὸ κράτος. Ἀλλὰ δὲν τὴν ἔδιωξαν ἀπὸ τὴ σχολὴ μπαλλέτου, μολονότι ὅταν ἐκτελοῦσαν ἀνώτερα στελέχη τῆς ἐξουσίας συνήθως εἶχαν προβλήματα καὶ τὰ παιδιά τους, τὰ ἐκτελοῦσαν ἢ τὰ ἐξόντωναν καὶ ἐκεῖνα. Ἀντιθέτως, ὅταν ἐπρόκειτο γιὰ παιδιά ἀγνώστων, ὅπως αὐτὴ, δὲν τοὺς δημιουργοῦσαν προβλήματα μὲ τὰ σχολεῖα τους. Πάντως αἰσθανόταν ὅτι ζεῖ σὲ φυλακὴ. Ὁ Στάλιν ἐξετέλεσε ἑκατὸ ἑκατομμύρια ἀντιφρονούντες, κατεδίωκε δὲ τοὺς καλλιτέχνες πού δραπετεύαν σὲ ὅποιαδήποτε χώρα τῆς γῆς.

Πιστεύει ὅτι ὁ κομμουνισμὸς δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι καλύτερος κάτω ἀπὸ ὅποιοσδήποτε συνθήκες. Εἶναι πάντα ὁ ἴδιος. Ὅλα τὰ ἄλλα, πού λέγονται, εἶναι βλακεῖες. Δηλώνει, ὅτι θεωρεῖ ὡς καλύτερο πολίτευμα μᾶλλον τὴ δημοκρατία, γιατί σ' αὐτὴν οἱ καλοὶ εἶναι πιὸ εὐκόλο νὰ κυριαρχήσουν. Οἱ καλοὶ βέβαια, εἶναι πάντα λιγότεροι, ἀλλὰ εἶναι αὐτοὶ πού τελικὰ στηρίζουν τὰ πράγματα. Οἱ Ρῶσοι λέγουν: «Δίχως καλόγερο, χωριὸ δὲν γίνεται». Καὶ ἕνας μόνον νὰ εἶναι ὁ καλόγερος, ἀρκεῖ. Ὡστόσο πιστεύει ὅτι ἡ ἴδια ἡ ἐξουσία κάνει τοὺς φασίστες καὶ τοὺς τυράννους. Δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος, πού νὰ μπεῖ στό δωμάτιο τῆς ἐξουσίας καὶ νὰ μὴν ἀρρωστήσει ἡ ψυχὴ του!

Ἄς μὴ διερωτώμεθα, λοιπόν, γιατί στὴν πατρίδα μας ὑπογράφηκαν σωρηδὸν πράξεις νομοθετικοῦ περιεχομένου καὶ γιατί καταδικάσθηκαν ἡ μεσαία τάξη, οἱ συνταξιούχοι καὶ οἱ μισθωτοὶ νὰ πληρώσουν τὰ σφάλματα τῶν πολιτικῶν τῆς ἀτυχῆς αὐτῆς χώρας. Ἐνῶ κατὰ τὸ Σύνταγμα οἱ Ἕλληνες πολῖτες συνεισφέρουν χωρὶς διακρίσεις στὰ δημόσια βάρη, ἀνάλογα μὲ τίς δυνάμεις τους (ἄρθρο 4 παρ. 6), ἐν τούτοις τὸ 75% τῶν φόρων ἐπιβαρύνει τὸ 10-15% τοῦ πληθυσμοῦ καὶ κυρίως τοὺς ἰδιοκτῆτες ἀκινήτων. Μετὰ μάλιστα τὸν ΕΝΦΙΑ, ἡ ἀναλογία αὐτὴ εἶναι πολὺ δυσμενεστέρα γιὰ τοὺς ἰδιοκτῆτες ἀκινήτων, οἱ ὅποιοι ἀπὸ τὸ 2010 τέθηκαν σὲ διωγμὸ. Οἱ Κυβερνήσεις, πού ἀκολούθησαν, συμμορφούμενες πρὸς τίς ἐντολές τῆς Τρόικας καὶ τὴν ἐπιθυμία τῆς γερμανικῆς ἡγεσίας, νὰ ἀποστερήσει τοὺς Ἕλληνες τῆς ἀκινήτου ἰδιοκτησίας τους, ἐφορολόγησαν τοὺς Ἕλληνες ἰδιοκτῆτες ἀκινήτων ἀνηλεῶς.

Ἡ προπαγάνδα τῆς ἀριστερᾶς, ἐκμεταλλευομένη τὴν ἀγανάκτηση πολλῶν Ἑλλήνων, ὀργιάζει, ὑποσχομένη «λαγούς μὲ πετραχήλια». Οἱ σκεπτόμενοι Ἕλληνες ὁμῶς, γνωρίζοντας, ὅτι οἱ Ἕλληνες ἀριστεροὶ ταυτίζονται τὴ δημοκρατία μὲ τὴν ὀχλοκρατία, ἔχουν περιέλθει σὲ βαθύτατη κατάθλιψη, ἀναλογιζόμενοι τί μπορεῖ νὰ ἀναμένει τὴν ἀτυχή αὐτὴ χώρα, ἂν περιέλθει ὑπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Ἡ διεθνὴς κοινὴ γνώμη ἀγανακτεῖ καὶ ἐξεγείρεται μὲ τίς σφαγές τῶν τζιχαντιστῶν. Ἐλησμόνησαν ὁμῶς ἐκεῖνες τῶν ἀθῶων Ἑλλήνων ἀστυνομικῶν καὶ χιλιῶδων πολιτῶν, πού ὀδηγοῦντο γυμνοὶ καὶ τυφλοὶ πρὸς σφαγὴ στὰ κορφοβούνια τῆς Κυψέλης. Ὅπως ἐλησμόνησαν καὶ τὰ ἑκατομμύρια τῶν νεκρῶν τοῦ σταλινικοῦ ὀλοκληρωτισμοῦ. Ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀκολουθῶν τίς ὀδηγίες τῶν image maker τῶν Παπανδρέου, προσπαθεῖ νὰ φανεῖ διαλλακτικὸς ἀπέναντι τῆς ἐκκλησίας, χωρὶς νὰ ἀποσαφηνίζει ἂν θὰ διατηρήσει αὐτὴν στό σημερινὸ συνταγματικὸ καθεστῶς ἢ θὰ ἐπιχειρήσει τὸν χωρισμὸ Ἐκκλησίας καὶ κράτους. Ὅποτε, ἐνῶ σήμερα ἡ πολιτεία –κακῶς βεβαίως– ἐγκρίνει τὸ διορισμὸ μόνον ἑνὸς ἱερέως ἀνά δέκα κενῶν θέσεων τούτων, ἡ κυβέρνησις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δὲν θὰ ἀσχοληθεῖ κἀν μὲ τὰ κενὰ τῶν ἱερέων. Ὑποστηρίζουσα δὲ τοὺς μουσουλμάνους, θὰ ἀφήσει αὐτοὺς ἐλευθέρους νὰ περιθωριοποιήσουν τὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ταυτιζομένη μὲ τὰ ἰδανικά τῆς ἐλληνικῆς φυλῆς, ἄνευ τῶν ὁποίων δὲν νοεῖται ἑλληνικὸ ἔθνος. Ἐπίσης δὲν δηλώνει ἂν θὰ διατηρήσει τὰ Σώματα Ἀσφαλείας στὴ σημερινὴ τους μορφή, καθὼς καὶ τὸ σύστημα ἐπιλογῆς τῶν Δικαστῶν, βάσει τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος.

Ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ ΠΑΣΟΚ, Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως καὶ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, σὲ πρόσφατη ἀτυχή δήλωσή του εἶπε ὅτι τὸ κόμμα του, μαζὶ μὲ ἄλλες προοδευτικὲς δυνάμεις, μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει μίαν νέα ἰσχυρὰ παράταξη. Τὸ αὐτὸ περίπου λέει καὶ ὁ Γιώργος Παπανδρέου. Μὲ ἐλάχιστους βουλευτὲς τὸ ΠΑΣΟΚ κατάφερε νὰ κυβερνᾷ τὴν Ἑλλάδα καὶ συγχρόνως νὰ ὑπονομεύει τὸ κύρος καὶ τὸ γόητρο τοῦ κόμματος τῆς Νέας Δημοκρατίας, πού ἐκπροσωπεῖ τὸν κορμὸ τοῦ ἐλληνικοῦ λαοῦ.

26-09-2014