

Οι δοσίλογοι και οι προδότες από τον Τσολάκογλου μέχρι τον Γιωργάκη, είναι υπεύθυνοι για την καταστροφή της χώρας και τη δυστυχία του λαού

ΟΧΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΤΟΧΗ

Να πεταξουμε τωρα τους Γερμανους και τους τροϊκανους στη θαλασσα, οπως ειχαμε πεταξει το '40 τους Ιταλους

Η επέτειος του ΟΧΙ βρίσκει τη χώρα για μια ακόμα χρονιά, σκλαβωμένη απ' τους Γερμανούς και τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού σε κατάσταση φτώχειας και απελπισίας. Οι μεγάλοι νικητές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αντιμετωπίζουν μια νέα κατοχή, για την οποία ευθύνονται περισσότερο οι δοσίλογοι Έλληνες πολιτικοί και λιγότερο οι ξένοι τοκογλύφοι που ρημάζουν τη χώρα και εξαθλιώνουν το λαό. Το σύνδρομο της προδοσίας για μια ακόμη φορά λειτούργησε ως πέμπτη φάλαγγα, για να βρεθούμε ξαφνικά αιχμάλωτοι των Γερμανών και ραγιάδες της Ευρώπης. Απ' τον Τσολάκογλου που παρέδωσε την Αθήνα στους Γερμανούς, μέχρι τον αλήστου μνήμης Γιωργάκη, που μεθόδευσε τη νέα κατοχή, μεσολάβησαν πολλοί προδότες και δοσίλογοι που έσκαβαν το λάκκο της Ελλάδας, φροντίζοντας για τα συμφέροντα των ξένων τους οποίους υπηρετούσαν πιστά και την τσέπη τους...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 3

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 1

Ο περήφανος λαός που τσάκισε τους Ιταλούς στον πόλεμο του '40, τώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση επικίνδυνου ραγιαδισμού. Έχει πάψει να αντιστέκεται γιατί δεν ελπίζει σε τίποτα. Βλέπει παντού προδότες – και δεν έχει άδικο – και αφήνεται στη μοίρα του. Αντί για αντίσταση και πεζοδρόμιο, καταφεύγει στα συσσίτια της ντροπής. Τα ψυχιατρεία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα χιλιάδες περιστατικά που καταγράφονται κάθε μέρα, ενώ οι αυτοκτονίες στη μαύρη περίοδο της μνημονιακής κατοχής ξεπέρασαν τις επτά χιλιάδες.

Η ανεργία των νέων έχει αγγίξει το δραματικό επίπεδο του 65% και όσοι είναι τυχεροί και βρουν δουλειά αμείβονται με μισθούς Μπαγκλαντές και τις περισσότερες φορές μένουν απλήρωτοι. Καθημερινά ο λαός ταπεινώνεται, ενώ η χώρα εξευτελίζεται πότε από τους Γερμανούς κατακτητές και πότε απ' τους Τούρκους που έχουν εγκατασταθεί και επίσημα στην κυπριακή ΑΟΖ δημιουργώντας νέα τετελεσμένα και νέο Αττίλα.

Το πολιτικό προσωπικό της χώρας απαξιωμένο και εξευτελισμένο, διαγωνίζεται για το ποιος θα προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους Γερμανούς κατακτητές.

Τα Μέσα Ενημέρωσης βρίσκονται σε κατάσταση μόνιμης αιχμαλωσίας και χρεοκοπίας και το μόνο που κάνουν είναι να τρομοκρατούν το λαό και να προβάλλουν τις αξιώσεις των ξένων τοκογλόφων.

Κάθε νέα μέρα κατοχής φέρνει και νέες συμφορές. Οι συντάξεις καταργούνται και αντικαθίστανται με επιδόματα πείνας, η μισθωτή εργασία αποτελεί παρελθόν, με την τρόικα να επιβάλλει τον εργασιακό μεσαίωνα. Η λεηλασία της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας αποτελούν στρατηγικό στόχο των δυνάμεων κατοχής. Οι Έλληνες είναι αλυσοδεμένοι με εβδομήντα δισεκατομμύρια χρέη στο δημόσιο τα

ΟΧΙ στη νέα Κατοχή

✓ *Να πετάξουμε τώρα τους Γερμανούς και τους τροϊκανούς στη θάλασσα, όπως είχαμε πετάξει το '40 τους Ιταλούς*



Οι δοσίλογοι και οι προδότες από τον Τσολάκογλου μέχρι τον Γιωργάκη, είναι υπεύθυνοι για την καταστροφή της χώρας και τη δυστυχία του λαού

οποία είναι αποτέλεσμα της γενικευμένης κρίσης που προκάλεσε το μνημόνιο και τα οποία δεν μπορούν να πληρωθούν. Αιχμάλωτοι των τοκογλόφων είναι οι εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας που αγόρασαν με αίμα και θυσίες ένα σπίτι το οποίο τώρα αρπάζουν οι τράπεζες, ενώ οι ιδιοκτήτες θα πεταχτούν στο δρόμο και στην καλλίτερη περίπτωση θα γίνουν νοικάρηδες και ακόμα θα είναι χρωσμένοι. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Αλλά η απελευθέρωση και η σωτηρία δεν είναι ζήτημα επιφοίτησης του

Αγίου Πνεύματος. Ο ίδιος ο λαός δεν είναι άμοιρος ευθυνών. Πρέπει να διαλέξει: Ή θα παραμείνει σκλάβος με ότι συνεπάγεται μια τέτοια κατάσταση ή θα ξεσηκωθεί και θα στείλει τους Γερμανούς κατακτητές μαζί με τους ντόπιους δοσίλογους από εκεί που ήρθαν. Η ελευθερία δεν χαρίζεται, αλλά κερδίζεται με αγώνες, θυσίες και αίμα. Είναι ντροπή να γιορτάζουμε τη σημερινή ηρωική επέτειο, όταν ο ελληνικός λαός πήρε στο κονήγι τους Ιταλούς και έφτασε μέχρι την Κορυτσά, σαν ραγιάδες. Είναι ντροπή αυτοί που

τσάκισαν τις ορδές του Χίτλερ να σκύβουν σήμερα το κεφάλι, να εξευτελίζονται, να αυτοκτονούν και να δέχονται παθητικά τη νέα κατοχή, χωρίς να έχουμε ηττηθεί σε κανένα πεδίο μάχης, χωρίς να έχουμε κάνει πόλεμο και να τον χάσουμε. Μόνο με ενότητα του λαού και με αγώνες θα ρίξουμε πάλι στη θάλασσα τα πάντοσερ της Μέρκελ. Έφτασε η ώρα να τελειώνουμε με το ραγιαδισμό και να δείξουμε σ' ολόκληρη την Ευρώπη, σ' ολόκληρο τον κόσμο ότι είμαστε Έλληνες και γι' αυτό θα ζήσουμε ελεύθεροι.