

ΖΑΝ-ΛΙΚ ΜΕΛΑΝΣΟΝ

Η Ευρώπη δεν είναι βιώσιμη, εάν κυριαρχείται από μια μόνο χώρα



Ο ηγέτης του Κόμματος της Αριστεράς ευρωβουλευτής και υποψήφιος για την προεδρία της δημοκρατίας στις περασμένες εκλογές με μπροσούρα του – με τον τίτλο "Le Hareng de Bismark" ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση της Άνγκελα Μέρκελ και στον Φρανσουά Ολάντ για τον τρόπο που διαχειρίζεται την υπόθεση της Ελλάδας.

Τι σας παρακίνησε και αποφασίσατε να γράψετε αυτό το βιβλίο;

Είμαι αγανακτισμένος με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο Αλ. Τσίπρας, με τη συμπεριφορά της γερμανικής κυβέρνησης και από το γεγονός ότι ο Ολάντ δεν αντιδρά. Πρόκειται για ένα ολέθριο πολιτικό λάθος, που στρέφεται ενάντια στην ευρωπαϊκή ιδέα, όταν επιτρέπουμε ένα ευρωπαϊκό κράτος να το μεταχειρίζονται κατ' αυτό τον τρόπο. Αφού πρώτα έκαναν την Ελλάδα ένα πειραματικό οικονομικό εργαστήριο, τώρα επιχειρούν να τον διαπομπεύσουν πολιτικά. Ίδου πώς μεταχειρίζονται αυτούς που αντιστέκονται! Όταν ο Αλ. Τσίπρας κέρδισε τις εκλογές, συνάντησα τον Φρ. Ολάντ για να του τονίσω την ανάγκη να στηρίξει την υπόθεση της Ελλάδας. Του είπα, εάν τους αφήσει να δράσουν εναντίον της (Ελλάδας) θα έρθει μετά η σειρά της Γαλλίας. Βρισκόμαστε ήδη στην ίδια κατάσταση, μας μεταχειρίζονται όπως τους Έλληνες. Το Βερολίνο με τη συμπεριφορά του δείχνει ότι δεν ανέχεται τίποτα και η γερμανοφοβία εξαπλώνεται πάνω στην Ευρώπη. Αυτό το αίσθημα μπορεί να μετατραπεί σε ξενοφοβικό μίσος.

Οφείλουμε, συνεπώς, να εξηγήσουμε τους λόγους της αντίδρασής μας. Το Βερολίνο έχει ταχθεί στην υπηρεσία μιας νεοφιλελεύθερης τάξης (Ordo-Liberalisme). Ο άλλος σκοπός του βιβλίου είναι να αποδείξει ότι είναι ψευδής η ιδέα ότι υπάρχει μια χώρα όπου

“

Είπα στον Ολάντ ότι, εάν τους αφήσει να δράσουν εναντίον της Ελλάδας, θα έρθει μετά η σειρά της Γαλλίας. Ήδη μας μεταχειρίζονται όπως τους Έλληνες. Το Βερολίνο δείχνει ότι δεν ανέχεται τίποτα και η γερμανοφοβία εξαπλώνεται. Αυτό το αίσθημα μπορεί να μετατραπεί σε ξενοφοβικό μίσος.

το σύστημα λειτουργεί και να δώσω πληροφορίες για την πραγματική κατάσταση αυτής της χώρας. Και τέλος, ο τρίτος λόγος είναι να αφυπνίσω την κοινή γνώμη, ρίχνοντας φως στην ανέντιμη στάση της γαλλικής ηγεσίας.

Μερικοί έχουν την αίσθηση ότι οι ηγέτες της Γαλλίας συμμετέχουν σ' αυτή την πολιτική.

Ασφαλώς, είναι επίσης και δική τους πολιτική.

Δεν φοβάσθε, αν στραφείτε ευθέως κατά της Γερμανίας, ότι έτσι απαλλάσσετε τους άλλους ηγέτες της Ευρώπης;

Το βιβλίο μου δεν αποβλέπει να αμνηστεύσει τον οποιοδήποτε, όμως η κυβέρνηση που πιέζει να γίνει σεβαστή αυτή η νεοφιλελεύθερη τάξη στην Ευρώπη, είναι η δεξιά της Γερμανίας. Ασφαλώς, όταν κάποιος ασκεί κριτική στη Γερμανία, επίσης ασκεί κριτική και στις ευρωπαϊκές συνθήκες και σ' αυτούς που τις έχουν υπογράψει.

Η μορφή της πολεμικής δεν θεωρείτε ότι μπορεί να ενισχύσει την κατηγορία για γερμανοφοβία και συνεπώς δεν ενεδρεύει ο κίνδυνος να στραφεί στην ουσία εναντίον σας;

Το να δείχνεις με το δάχτυλο όσους έχουν κακούς τρόπους, είναι μια πολύ γνωστή ταξική συνήθεια. Ο,τι και να πω, μου ασκούν κριτική για τον τρόπο, ποτέ κατά βάθος. Αυτό δεν είναι σοβαρό. Μέσα από τη σύγκρουση συνειδητοποιούμε εξηγούσε ο Μαρξ. Πρόσφατα δημοσίευσα ένα θεωρητικό βιβλίο «Η εποχή των λαών», ο τρόπος γραφής του δεν επέτρεψε να γίνει η συζήτηση που ήλπιζα. Η πολεμική έχει μια ελευθερία λόγου. Για τους αναγνώστες είναι ευχάριστη, εξαρτάται βέβαια από τις δύσκολες καταστάσεις που πραγματεύεται. Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι μια γραφή στο επίπεδο της γραφής και της έρευνας του Μπρούνο Οντέν, που πάντα με εμπνέει. Εγώ είμαι ένα πολιτικός που θέλει να αφυπνίσει. Η νεοφιλελεύθερη τάξη δημιουργεί κινδύνους για την ειρήνη.