



ΕΥΘΕΩΣ

Παναγιώτης Λάμπριος

Το δίκιο του Βενιζέλου

ΤΟ ΚΑΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ στον δημόσιο διάλογο προκαλεί μια βαθιά μελαγχολία για το πολιτικό προσωπικό της χώρας, το οποίο, βεβαίως, δεν μας ήρθε εξ ουρανού, αλλά με την ψήφο των πολιτών που αποδέχθηκαν τις σειρήνες του κυδαίου λαϊκισμού. Στην επικαιρότητα κυριαρχούν, αν δεν τη μονοπωλούν, διάφοροι ακραίοι και θεοπάλαβοι, ενώ κάθε φωνή λογικής σχεδόν προπληκίζεται όταν δεν αυτολογοκρίνεται υπό τις απειλές της εξουσίας.

Τα νέα ήθη ξεκινούν από τη Βουλή με τις επινοήσεις και τα κατώματα της προέδρου, η οποία δείχνει να αντιλαμβάνεται τον θεσμό που υπηρετεί ως προσωπικό της βιλαέτι, ενώ βουλευτές και στελέχη της πλειοψηφίας συμπεριφέρονται τουλάχιστον αντισυμβατικά, αν όχι προκλητικά αντιθεσμικά. Η κατάσταση αυτή έχει δικαίως προκαλέσει οργή και αγανάκτηση, αλλά η ταχύτητα των πολιτικών εξελίξεων και η αγωνία για το μέλλον του τόπου έχουν επισκιάσει τα πάντα.

Αυτές τις δύσκολες ώρες

δύσκολα υπερσχύουν νηφάλιες φωνές. Ωστόσο, υπάρχει και ένας άνθρωπος που ξεχωρίζει, διότι περιγράφει με ακρίβεια και κατανοητή γλώσσα ό,τι

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά γενική ομολογία φίλων και αντιπάλων του, είναι με διαφορά ο καλύτερος κοινοβουλευτικός, ασχέτως αν το κόμμα του έχει συρρικνωθεί και απειλείται με εξαφάνιση

προηγήθηκε και πρωτίστως τι έπεται αναλύοντας τους κινδύνους που απειλούν τη χώρα.

Πρόκειται για τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος πέρασε διά πυρός και σιδήρου, αλλά τώρα πιο περισσότερο ώριμος και κυρίως απαλλαγμένος από τα άγχη που προκαλεί η άσκηση της εξουσίας αφηγείται με ξεκάθαρο τρόπο το

ελληνικό δράμα και σκιαγραφεί τα μελλούμενα με γλαφυρό τρόπο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά γενική ομολογία φίλων και αντιπάλων του, είναι με διαφορά ο καλύτερος κοινοβουλευτικός, ασχέτως αν το κόμμα του έχει συρρικνωθεί και απειλείται με εξαφάνιση. Η συνέντευξή του την περασμένη Δευτέρα στον Νίκο Χατζηνικολάου ήταν ένα μάθημα για όλους, καθώς έδωσε με σπάνια ακρίβεια για πολιτικό λεπτομέρειες από όσα προηγήθηκαν στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, ενώ υπήρξε προκλητικά δηκτικός για τις παλινωδίες της σημερινής κυβέρνησης. Η άνεση λόγου και η ταχύτητα με την οποία αντιδρά σε κάθε συζήτηση ο κ. Βενιζέλος ίσως δικαιώνουν τη φράση «ο άνθρωπος αυτός έχει το μυαλό στη γλώσσα...», που αποδίδεται στον Ανδρέα Παπανδρέου.

Τώρα που το ΠΑΣΟΚ περνά τη δική του έρμη, όλο και περισσότεροι από το εσωτερικό του κόμματος αλλά και πολλοί πέραν αυτού μιλούν συχνά για το δίκιο του Βενιζέλου, που όμως κανείς δεν ξέρει πού... θα το βρει...