

ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΟΥ ΛΑΪΚΙΣΜΟΥ!

<http://www.capital.gr/Articles.asp?id=2056643>

Ζούμε για την ώρα που ο κ. Νίκος Φωτόπουλος θα αναλάβει τα ηνία της ΔΕΗ. Κι ακόμη καλύτερα το υπουργείο Ενέργειας. Γιατί όχι; Καλύτερος είναι ο Μανιάτης; Αυτός ο ρασιισμός που κάποια μέσα παραπληροφόρησης περιμένουν να ακούσουν τον κ. Φωτόπουλο να μιλά για να τον λιοιδορήσουν, δεν τον καταλαβαίνω. Οι εγκάθετοι! Δεν θέλετε, κύριοι, να ακούτε Φωτόπουλο; Μην τον ακούτε. Αλλάξτε κανάλι και ακούστε Ταμήλο! Δεν θέλετε να ακούσετε ούτε Ταμήλο; Τι να σας κάνουμε; Αυτά έχει το ρεπερτόριο...

Να μην αρχίσουμε τώρα τα κοινότητα ότι ζούμε μία κατάσταση σουρεάλ, διότι δεν θα το αντέξω. Κι αν κάποιος υπαινιχτεί ότι οι εργαζόμενοι στην Κοινή Ωφέλεια εκμεταλλεύονται την πλεονεκτική τους θέση έναντι του κοινωνικού συνόλου για να περνάνε ζωή χαρισάμενη, θα τους κάνω ντα. Εδώ κοτζάμ δικαστικοί αποφάσισαν για τον εαυτό τους και σας πείραξαν οι ΔΕΠτζήδες; Ημαρτον! Αφήστε δε που βγήκε και δήλωση ενός οργισμένου δικαστικού που μιλούσε για εκατοστιαία λήσσης εναντίον του εκλεκτού δικαστικού σώματος. Να μην αλλιάζουμε, όμως, θέμα!

Λοιπόν! Τι λέγαμε; Για το ρεύμα. Και σας ρωτώ εσάς, ματιασμένους νεοφιλελέ και αγανακτισμένους συριζαίους. Είναι κοινωνικό αγαθό ή δεν είναι το ρεύμα; Αν είναι να αρχίσουμε όλοι μας να μην πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας. Κι αν δεν είναι, γιατί το είπαμε κοινή ωφέλεια; Κι εγώ ποιόν να πιστέψω; Τον Αλέξη που ζητάει δημοψήφισμα για την μικρή ΔΕΗ ή την Βούλτεψη που λέει ως μοιρολογίστρα ότι αυτή την ιδιωτικοποίηση την θέλει η Ευρώπη; Το καταλάβαμε, το καταλάβαμε! Έτσι και η κυρία Βούλτεψη δεν ήταν υπουργός θα μας είχε πάρει όλους και θα μας είχε σκώσει. Πάντα το λέγαμε αυτό για την διορατικότητα του Αντώνη...

Παθιασμένοι μου μεταρρυθμιστές! Μην πιστεύετε τίποτα! Η μεταρρύθμιση γι' αυτή τη χώρα είναι υπόθεση του 3.100 μετά Χριστών. Κατά συνέπεια δεν είναι ανάγκη να ζορίζεστε. Μια χαρά δεν την κάνουν την δουλειά οι «άλλοι» εδώ και εκατόν ενενήντα τόσα χρόνια;

Σύντροφοι και συντρόφισσες θα πρέπει να αποφασίσουμε τι άλλο είναι κοινωνικό αγαθό πέρα από το ρεύμα. Σίγουρα το νερό! Αλίμονο αν εξαιρέσουμε και το φυσικό αέριο. Υπό την ίδια έννοια, γιατί δεν είναι κοινωνικό μας δικαίωμα η ελεύθερη πρόσβαση στα τρόφιμα;

Απ' ό,τι αντιλαμβανόμαστε, ο αγώνας που δίνει ο Αλέξης είναι πολυμέτωπος, απέναντι σε πραγματικά θηρία. Σηκώνει το λάβαρο της επανάστασης και μας υπόσχεται, εμμέσως πλην σαφώς, ότι την ημέρα της αναλήψεώς του στα ουράνια του Μαξίμου ο λαός θα τρώει με χρυσά κουτάλια. Θα τρώει, θα πίνει και θα μορ-



φώνεται τζάμπα.

Και ποιούς έχει απέναντί του; Ταμήλους! Ακούς εκεί το ρεύμα δεν είναι κοινωνικό αγαθό! Διότι από την μία έχουμε τους λαϊκιστές και από την άλλη τους άσχετους! Μόνο άσχετος θα μπορούσε να πει μαύρο επειδή ο πολιτικός του αντίπαλος είχε άσπρο. Το ρεύμα, κύριε βουλευτά, είναι κοινωνικό αγαθό. Κι αν κάποιος χρειάζεται βοήθεια, αυτό θα το κρίνει η Πολιτεία και όχι ο υπεύθυνος της κάθε ΚΟΒΑΣ. Αλλά ανοίξαμε άλλη συζήτηση. Ενώ το θέμα μας ήταν αρχής εξαρχής ο Νίκος Φωτόπουλος. Λοιπόν! Στις επόμενες εκλογές περιμένουμε να δούμε τον Νίκο Φωτόπουλο πρώτο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Εκατοντάδες χιλιάδες συμπατριώτες μας να επιβραβεύουν το ήθος και τις πολιτικές θέσεις του ανδρός. Κι όταν ο άνδρας αυτός γίνει υπουργός, τότε να απαιτήσετε όλοι από τον Αλέξη δωρεάν ρεύμα. Και δωρεάν γεύμα. Ειδικά αυτό το τελευταίο να μην το ξεχάσετε. Πως το είπε εκείνο το ωραίο η Μαρία Αντουανέτα; «Γιατί δεν ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, για να φάνε επιτέλους παντεσπάνι»;

Θανάσης Μαυρίδης

