

**Η ΛΑΪΚΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΟΧΛΗΣΕ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ**



**Οι αγορές φρενάρουν την πορεία προς τον λαϊκισμό**

**ΚΑΘΑΡΟ ΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΡΟΪΚΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΝΕΚΤΕΣ**

«Ψυχρολουσία» προκάλεσε στην κυβέρνηση η έξοδος στις αγορές την περασμένη Τετάρτη, αφού το ελληνικό Δημόσιο εξέδωσε τριετές ομόλογο χωρίς να καταφέρει να συγκεντρώσει το επιδιωκόμενο ποσό και, μάλιστα, το επιτόκιο για το ποσό που κατάφερε να συγκεντρώσει ήταν «αλμυρό». Επισήμως, η έκδοση ομο-

λόγου απέτυχε λόγω προβλήματος σε μία πορτογαλική τράπεζα. Όμως, αυτό είναι μόνο το πρόσχημα. Το Μαξίμου απλώς έλαβε, μέσω της συγκεκριμένης δημοπρασίας, ένα σαφές και καθαρό μήνυμα αποδοκιμασίας από τους δανειστές και τις αγορές, σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση πρέπει να βιαστεί στην υλοποίηση

των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και να αφήσει τις σκέψεις που έχει για «εξήλωμα» όλων των μέτρων τα οποία οδήγησαν στο πρωτογενές πλεόνασμα και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Τα δεδομένα είναι απλά: Η κυβέρνηση είχε εκδώσει τριετές ομόλογο και στόχος του υπουργείου Οικονομικών ήταν να απορροφήσει 3 δισεκατο-

μύρια ευρώ με επιτόκιο έως 3%. Τελικώς, μετά κόπων και βασάνων, η Ελλάδα κατάφερε να αντλήσει μόλις 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ και με το «αλμυρό» επιτόκιο της τάξης του 3,5%. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας ήταν ένα σοκ για το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ο Αντώνης Σαμαράς δεν επέλεξε τυχαία ως ημέρα... **σελ.4**



**Η ΛΑΪΚΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΟΧΛΗΣΕ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ**

# Οι αγορές φρενάρουν την πορεία προς τον λαικισμό

ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΝΕΑ

**ΚΑΘΑΡΟ ΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΡΟΪΚΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΝΕΚΤΕΣ**

«Ψυχρολουσία» προκάλεσε στην κυβέρνηση η έξοδος στις αγορές την περασμένη Τετάρτη, αφού το ελληνικό Δημόσιο εξέδωσε τριετές ομόλογο χωρίς να καταφέρει να συγκεντρώσει το επιδιωκόμενο ποσό και, μάλιστα, το επιτόκιο για το ποσό που κατάφερε να συγκεντρώσει ήταν «αήμιυρό». Επισήμως, η έκδοση ομολόγου απέτυχε λόγω προβλήματος σε μία πορτογαλική τράπεζα. Όμως, αυτό είναι μόνο το πρόσχημα. Το Μαξίμου απλώς έλαβε, μέσω της συγκεκριμένης δημοπρασίας, ένα σαφές και καθαρό μήνυμα αποδοκιμασίας από τους δανειστές και τις αγορές, σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση πρέπει να βιαστεί στην υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και να αφήσει τις σκέψεις που έχει για «ξήλωμα» όλων των μέτρων τα οποία οδήγησαν στο πρωτογενές πλεόνασμα και τη δημοσιονομική εξυγίανση.



Τα δεδομένα είναι απλά: Η κυβέρνηση είχε εκδώσει τριετές ομόλογο και στόχος του υπουργείου Οικονομικών ήταν να απορροφήσει 3 δισεκατομμύρια ευρώ με επιτόκιο έως 3%. Τελικώς, μετά κόπων και βασάνων, η Ελλάδα κατάφερε να αντλήσει μόλις 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ και με το «αήμιυρό» επιτόκιο της τάξης του 3,5%.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας ήταν ένα σοκ για το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ο Αντώνης Σαμαράς δεν επέλεξε τυχαία ως ημέρα της δημοπρασίας την περασμένη Τετάρτη. Την ίδια ημέρα έφτασαν στην Αθήνα οι επικεφαλής των τεχνικών κλιμακίων της τρόικας και το μήνυμα που ήθελε να στείλει η ελληνική κυβέρνηση στους τεχνοκράτες-εκπροσώπους των δανειστών ήταν σαφές:

«να μιλήσουμε για μεταρρυθμίσεις, αλλά αν μας πιέσετε πολύ με τις απαιτήσεις σας, μπορούμε να βρούμε τα χρήματα από τις αγορές και εσείς να γυρίσετε σπίτι σας». Το συγκεκριμένο σενάριο, εξάλλου, καλλιεργούσαν μέρες πριν την έκδοση του τριετούς ομολόγου συγκεκριμένα κυβερνητικά στελέχη, αφήνοντας να εννοηθεί πως πλέον η Ελλάδα είναι... ανεξάρτητη και μπορεί να χαράξει τη δική της οικονομική και δημοσιονομική πολιτική, χωρίς να δίνει λογαριασμό στους πιστωτές και χωρίς να εξαρτάται από τις αξιολογήσεις των επικεφαλής των τεχνικών κλιμακίων της τρόικας.

**Τα «δίκονα μαχαίρια»...**

Τα συγκεκριμένα σενάρια, εξάλλου, «κούμπωναν» με τις συνεχείς εξαγγελίες του Αντώνη Σαμαρά για φοροελαφρύν-



σεις και κατάργηση όλων των έκτακτων μέτρων που είχαν ληφθεί προκειμένου η Ελλάδα να φτάσει σε πρωτογενές πλεόνασμα. Φαίνεται, όμως, ότι οι δανειστές αυτή τη φορά δεν ήρθαν προ εκπλήξεως. Αντιθέτως, είχαν παρακολουθήσει τις σχετικές δηλώσεις του πρωθυπουργού, ενώ ταυτόχρονα είχαν στο ημερολόγιό τους καταγεγραμμένες όλες τις μνημονιακές υποχρεώσεις της

χώρας που ενώ η Ελλάδα είχε δεσμευτεί ότι θα υλοποιήσει ως τις αρχές Ιουνίου, παραμένουν στα χαρτιά και δεν έχουν ακόμη δρομολογηθεί.

Έτσι, οι εκπρόσωποι των δανειστών ζήτησαν από την πρώτη ημέρα τον λόγο από τον νέο υπουργό Οικονομικών, Γκίκα Χαρδούβελη, ρωτώντας τον γιατί ο πρωθυπουργός κάνει τέτοιου είδους εξαγγελίες και... από πού ακριβώς θα βρεθούν τα χρήματα για κοινωνική πολιτική.

Το «ΑΡΘΡΟ» είχε πρώτο επισημάνει, από πέρυσι το καλοκαίρι, ότι τόσο η ανάδειξη πρωτογενούς πλεονάσματος όσο και η αποκατάσταση της πρόσβασης της Ελλάδας στις αγορές, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως δίκονο μαχαίρι: θα μπορούσαν, δηλαδή, να δώσουν στους κυβερνώντες την ψευδαίσθηση πως όλα πάνε καλά, πως η Ελλάδα δεν χρειάζεται να κάνει καμία άλλη μεταρρύθμιση και πως μπορούν όλα να αρχίσουν να κυλάνε όπως πριν, κατά τη 35ετή ανέμελη πορεία της χώρας προς την χρεοκοπία. Πράγματι, οι προθέσεις Σαμαρά-Βενιζέλου για φοροελαφρύνσεις και η μεταρρυθμιστική κόπωση που παρατηρήθηκε ήδη από πριν τις Ευρωεκλογές του περασμένου Μαΐου, επιβεβαίωσαν τις προειδοποιήσεις του «ΑΡΘΡΟΥ». Η κυβέρνηση έχει μείνει πίσω σχεδόν σε όλα τα προαπαιτούμενα, ενώ ο πρωθυπουργός και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τον πειρασμό των φιλολαϊκών εξαγγελιών και των υποσχέσεων χωρίς αντίκρισα.

**Καθαρό μήνυμα**

Όπως προαναφέρθηκε, όμως, οι δανειστές και οι αγορές ήταν «υποψιασμένοι» για τις προθέσεις της κυβέρνησης. Και βλέποντας πως, δύο σχεδόν μήνες μετά τις Ευρωεκλογές, το Μαξίμου και τα συναρμόδια υπουργεία συνεχίζουν ανεπιτυχώς να μαδούν τη μαργαρίτα των μεταρρυθμίσεων, αποφάσισαν να στείλουν ένα καθαρό μήνυμα στην Ελλάδα: ήως αν δεν συνεχιστούν όλες οι απαραίτητες εξυγιαντικές ενέργειες, τότε η πρόσβαση της χώρας στις αγορές θα κοπεί και ο εφιάλτης ενός νέου Μνημονί-

ου με νέους σκληρούς όρους θα καταστεί εκ νέου μονόδρομος.

Εξ ου και την περασμένη Τετάρτη, απέτυχε η έκδοση του ελληνικού τριετούς ομολόγου. Οι αγορές, πάντα σοφές και καλά ενημερωμένες, έστειλαν ένα μήνυμα στην ελληνική οικονομία, μην θέλοντας ταυτόχρονα να προκαλέσουν ένα κύμα πανικού γύρω από τα ελληνικά ομόλογα. Για τον λόγο αυτό, υπήρξε κατά 50% απορρόφηση του ελληνικού ομολόγου, ώστε να μην υπάρξουν νέες κινήσεις υποτιμητικής κερδοσκοπίας και να μην βρεθεί η Αθήνα στη δίνη μίας διεθνούς κρίσης. Ωστόσο, το άλλο μισό που έμεινε αδιάθετο, αποτέλεσε ένα μήνυμα προς την Αθήνα ότι... οι αγορές περιμένουν στη γωνία. Και αναμένουν, μαζί με τους δανειστές, να δουν τις μεταρρυθμίσεις να υλοποιούνται και την κυβέρνηση να διανύει με αποφασιστικότητα και επιτυχία τα τελευταία μέτρα του δύσκολου δρόμου που απαιτούνται προκειμένου η χώρα να αποκτήσει για πάντα την εθνική της ανεξαρτησία και την οικονομική της αυτοτέλεια.

Άλλωστε, το γεγονός ότι για την αποτυχία της έκδοσης του ελληνικού ομολόγου υπήρξε δάκτυλος από τις αγορές και τους δανειστές, φαίνεται και από το ότι από την περασμένη Παρασκευή, οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων άρχισαν να πέφτουν, δηλαδή να ανακτάται η εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. **Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεσημέρι της Παρασκευής, η απόδοση του 5ετούς ομολόγου υποχωρούσε στο 4,18% από 4,43% που είχε φθάσει μία ημέρα νωρίτερα, ενώ η απόδοση του νέου 3ετούς ομολόγου είχε καταβαρυνθεί στο 3,35% από τα επίπεδα του 3,50% που ήταν όταν εκδόθηκε κατά την αποτυχημένη έκδοση της Τετάρτης.** Μ' άλλα λόγια, δεν έφταιγε καμία πορτογαλική τράπεζα. Οι μικροπολιτικές επιδιώξεις και η στρόφη της κυβέρνησης προς τον λαϊκισμό ήταν οι μόνες αιτίες που οδήγησαν την έκδοση του ομολόγου σε ναυάγιο. Μένει, λοιπόν, να διαπιστωθεί αν στο Μαξίμου έβαλαν μυαλό ή θα συνεχίσουν αμέριμνοι ως την επόμενη «ψυχρολουσία»...